

# Profeti for Danmark – år 2015

## Forvandlingstid – forvandlingsår

År 2015 kan blive et svært år for mange danskere.

Der kommer et skift - et markant skift - over jeres land. Det fald, som har ligget over Danmark i lang tid, vil blive endeligt i dette år. Der kommer en brat opvågning – der vil lyde skrig og skrål. Satans dagsorden hersker. Katastrofer lurer over Jeres land. Det er fordærvets højborg. Jeres utugt væmmes Jeg ved. Store konfrontationer i Min vilje vil ske.

## Genoprejsning ligger forude

De første måneder vil være præget af lidt stilstand, herefter vil tingene begynde at tage fart: Ser et hjul, der tager til i omdrejninger.

Økonomien vil dykke igen, ingen økonomer har forudset at dette kommer.

Jeres regering står for fald - nye vil blive indsat. Der kommer voldsom splid og kaos i folketinget. Et hus i splid med sig selv kan ikke bestå.

Danmark lammes for en periode. Det økonomiske hjul vil gå helt i stå. Så begynder hjulene igen at dreje, men meget vil være forandret og magten har skiftet hænder.

Chok og kaos vil præge år 2015. Intet vil mere kunne forudses - udover hvad der kommer fra Mig. Økonomeerne må give op, kun Jeg har styr på verdens - økonomien.

Forvirring, egenrådighed og afgudsdyrkelse (dyrkelse af falske guder) ligger tungt over landet. Også hovmod og stolthed hersker.

Bevægelser nedefra mørkets kræfter) vil rejse sig fra helt almindelige mennesker.

## Guds plan

Jeg vil rejse Mit folk op. Jeg vil udløse Mine velsignelser over Mit folk. Lyt til hvad Helligånden siger til menighederne. Kun, hvad der kommer fra Mig, vil bestå.

Mirakler og overnaturlige ting vil præge dette år. Mit greb strammes om folket. Skellet mellem de, som tilhører Mig, og de, som vender Mig ryggen, bliver større. Flere vil komme til at bøje knæ for Mig, jeres Herre, jeres Gud.

Kun få kristne er overgivet til Mig. Kun få er parate til at give Mig deres liv, så Min plan kan lykkes. Dette er året, hvor Jeg rejser Mine folk op og herefter vil flere følge efter. Dette er året, hvor Min stemme vil lyde i gaderne i København. Jeg kommer som en tyv om natten og gaderne i København tilhører Mig.

Folk vil samles for at se og høre Mig. Mit nærvær vil være stort over jeres land.

Jeg vil sætte Mit sejl på de kristnes pande. Ingen vil herefter mere være i tvivl om, hvem der tilhører Mig. Jeg vil samle Mine kirker, Jeg siger **Mine** kirker. Ikke mange kirker i jeres land tilhører i sandhed Mig. Mange huse, som kaldes "Mit hus" (Guds hus); men ikke er det, forfalder det kommende år.

Giv landet i Min hånd og Jeg vil forvandle alt. "Nybyggere træder frem" (De kristne).

Jeg vil kalde Mit folk ud på gader og stræder. Jeg vil bygge Mit hus, "Jesus Hus" i København. Der kommer vækkelse og mange vil komme til tro, mange vil komme til at høre Mig til. Dette er et Herrens år.

Tristhedens dage er talte (oplevede at det er i forbindelse med vækkelse). Der vil komme skumsprøjt og brusen.

## **Til de kristne**

Mit folk: Frygt ej, tro kun!

Vær ikke bekymret for det, I ser omkring jer, men hold jeres øjne rettet mod Mig og Jeg vil vinde kampen for jer. Dette er et vigtigt år, så ransag jeres hjerter og vend jer fuldt ud om til Mig. Al jeres skyld husker Jeg ikke længere på. Vogt jeres hjerter, for derfra udgår al liv.

Giv jeres byrder til Mig og hvil i Mig. Træd al hovmod under jeres fod og giv det til Mig. Ydmyg jer ind for Mig. I står hver især til ansvar for Mig.

Giv jeres liv til Mig. Jeg er Herren, der giver og tager. Glæd jer, Jeg vil gøre nyt over landet. Frygt ej, Jeg har landet i Min hånd. Fortryd jeres egne gerninger ind for Mig og lad Mig komme til.

Foragt ej jeres næste, men lad Mig komme til i jeres næstes liv.

Jeg forvandler alt for den, som tror. Strømme af levende regn kommer snart.

Pris Mig fra hjertet og glæd jer over Mig, for Jeg nedbryder og bygger op nyt.

## **Verden**

Verden er af lave på grund af mangel på Mit nærvær.

Der vil være krig og splittelse i verden. Religions - krige vil tage til. Forfølgelse af Mit folk vil tage til.

Rusland viser ansigt. De vil til magten og hvad der ikke lykkedes for dem, vil de straffe andre lande for. De er et farligt folk og det vil ikke skorte på trusler fra deres side. Flere lande vil bøje sig for russernes magt og på den måde vil der opstå en "ny stor - magt".

EU er splittet og splittelsen bliver større og større.

Penge bliver Mindre og Mindre værd.

## **På længere sigt:**

Men der er håb forude. Min ild vil fortære mørket og verden vil få Min kærlighed at se. Mine planer vil sejre, al lidelse og håbløshed vil jeg tage

Profetisk værksted, 21. december 2014