

Profeti for Danmark – maj 2015

Fundamentet vil briste

Danmark, I er gået ud af den brede vej, vejen til fortabelse. I lytter til falsk tale og vælger, hvad der kildrer i jeres ører. I vælger efter jeres lyster og efter hvad, I hver især oplever, I har behov for.

Danmark, I er som et skib uden styrhus - på glatis uden kurs.

Jeg ser jeres sorg og smerte, og jeg ser også jeres ulydighed, jeres ondskab.

Der ligger en ånd af strid, stolthed, falske byrder, beklagelser, rådvildhed, tvivl, forvirring, egenrådighed, humanisme og afgudsdyrkelse over nationen, bryd det!

Derfor er der mørke over Danmark og i mørket hersker Satan, som hindrer lyset i at nå jeres hjerter, hindrer lægedom og lykke.

Danmark er et plaget land.

Mange af jer oplever, at den vej I har valgt, fører jer ud i vanskeligheder. Vanskeligheder, som er en konsekvens af at vende Mig ryggen og gå egne veje.

Hvad I bygger op i lovløshed, vil falde til jorden igen - dette hurtigere end I kan nå at sige amen i kirken.

Fundamentet under jer vil briste og styrte sammen, intet er som før.

Intet er ej heller som det ser ud til at være, tro ikke menneskers ord, men tro Mine ord.

I er vildledt af jeres politikere, de lægger låg på, de vakler og skjuler sandheden. Men Min hånd vil snart gribe ind, og da vil løggen blive afsløret.

Oprydningstid er nær

"Sandheder" bliver i flæng faldbudt på markedspladsen til højstbydende, men som jeg ryddede templet, vil jeg snart gøre en ende på denne købsslåen.

Sandheden kommer fra min Fader i himlen. Ham, der skabte alt dette.

I ter jer som uopdragne syndefulde børn, men omvendt jeres tid er, for der skal lyde tænders gnidsel i den sidste oprydningstid.

Fordærv, fordærv og fordærv, jeg rydder op og rydder ud. Vågn op, Danmark, lad ikke længere fordærv farve landet.

Din tid er kommet, hvor alt vil komme op i lyset, alt som var skjult. Mange skeletter er skjulte i skabet. Mørke vil prøve at sejre over lyset, men vil falde. En tornado vil feje hen over landet.

Jeg begynder at bygge Mit rige, forunderlige ting vil ske. Jeg vil vende mørket til lys – og nye tiltag vil se dagens lys. Intet skal politikerne mere gøre for egen vinding skyld, men Jeg indsætter folk, der vil landets bedste og står på Mit ord. Vent og se Danmark, en oprydningstid er nær.

Et stort skift er på vej

Jeg har fokus på Danmark. Jeg har vendt Mine øjne mod Danmark. Et stort skift er på vej over jeres land – et kursskifte. Ingen kan mere forudse dagen i morgen. Mange prøver og mange lader sig forføre.

Der vil komme flere skift i maj måned. Jeres regering lægger op til valg, der kommer mange overraskelser på deres vej. Intet er, som det ser ud til at være.

Omvend jer

Mine øjne skuer efter villige hjerter til at gå Min vej, til at stå fast på Mine ord, til at blive i Mine forordninger.

Høsten er stor, men arbejderne er få.

Jeg ønsker, at I, Danmark, skal vende tilbage til Mig. Jeg ønsker at velsigne jer, som Jeg i sin tid har velsignet jeres forfædre. Dengang jeres land i langt højere grad levede efter Mine Ord.

Mit nærvær er langsomt blevet kraftigere og kraftigere, men snart vil det omslutte jeres land. Danskerne vil begynde at se efter fast grund, noget de kan stole på og få vil vide, hvilken vej de skal lede folket – de vil lede dem til Mig. Mennesker vil knæle og bekende, at Jeg er Herren, deres Gud.

Så mens tid er: Find jeres tillid hos Mig.

Bed Min ånd indover jeres folketing. Jeres love skal afspejle Mit væsen. Bed for de store institutioner, bed for jeres ledere. Det er nu!

»Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!« (Mat. 3:2)

Forløsning på vej

Jeg kan slå bort mørket, jeg vil tænde lys. Forløsningen er på vej, frisættelse, åbenbaringer, helligt nærvær i fuld offentlighed. Som foråret spirer, vil lyset og håbet spire over Danmark. I vil blive befriet.

Til de kristne:

Stå mørket imod med Mine ord

Mørket raser i disse tider, vær derfor på vagt og hold jer tæt ind til Mig. Jeg svigter jer ikke, men du kan blive fristet til at vende ryggen til Mig.

Omvend jer. Lyt til Mine ord, tag Mine ord ind i jeres hjerter. Lad Mine ord slå rod i jeres hjerter. Læg al lovished væk, lad Mine ord vokse i jeres hjerter, lad kærligheden vokse. Lær Mig at kende, hold fokus på Mig. Jeg er kærlighed.

Tvivl ej mere på Mine ord. Hav ej mere fokus på jeres eget, men hold fokus på Mig. Kun få, der kalder sig kristne, kender Mig, Min vilje og Mine planer.

Så til alle kristne: Med Mine ord skal I stå mørket imod.

Byg jeres hus på Mit ord

Det, I kalder for Guds hus, det, I kalder for kirker, er ikke længere Mine huse og kan ej længere kaldes for de kristnes kirker. Jeg er ikke at finde der. Kun få har formået at holde fast i Mig og lade Mig bygge huset.

Jeg lægger jeres selvbestaltede kirker ned og lader Mine kirker vokse.

Af hjertet Mit folk

Min hånd er med de kristne, der i hjertet holder Mine bud. Andre, der kalder sig kristne, er det ej af hjertet og Jeg er ikke med dem. Lad Min kærlighed komme til gennem jer.

Til de kristne, som står på Mit ord og bygger deres hus på Mit ord og som ikke vakler, når verden frister, dem vil Jeg velsigne rigt. Mit folk, Mine krigere leder an med mægtigt håb og barmhjertighed – vækkelsen bliver stor.

»For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren.« (Efe.5:8)

Kom frem for mig

I står hver især til ansvar over for Mig. Giv jeres byrder til Mig og stol på Mig. Gå imod menneskefrygt - bryd det over jer selv. Lad ej jeres eget stå imellem. Lad Min ånd komme over jer.

Jeg gør nyt

Frygt ej, for Jeg er med jer. Stol på Mig. Overflod - Min overflod kommer snart.

Så glæd jer til en forvandling som aldrig er set før. Glæd jer i Herren, for Jeg gør nyt. Alt formår I i Mig, som giver jer kraft. Glæd jer. Jeg gør nyt. En ny tid er på vej.

Profetisk værksted, 22. april 2015