

Tilgivelsen

Siden syndefaldet, hvor Eva tvivlede på Guds Ord som sandheden, har der været skabt en distance mellem os mennesker og Gud. Denne distance har formørket vores verden, skabt vrede og had blandt mennesker. Vi er ikke skabt til at have denne distance til Gud, derfor kalder Han på os – og vores ja på Hans kalden er troen på Jesus Kristus som vores frelser.

I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« (Luk. 2,8-12)

Håbet er Jesus Kristus, Han er glæden. Han skænker os livet hver eneste dag. Den distance, som blev skabt af synd og af ulydighed overfor Gud, blev slettet - og vil altid være slettet.

Vreden fra Gud (på grund af vores ulydighed) findes ikke mere ved troen på Kristus. Vi skal forstå, at vreden opstod, fordi Gud har et ønske om at frelse os. Han skabte loven med det formål at frelse os fra den ødelæggelse, som vi bringer over os selv.

At gøre Guds vilje kan ikke lykkes for os og det vil aldrig lykkes for os. For i sin kærlighed til os sendte Han Kristus, som ved sin død på korset slettede enhver fejltagelse, du har lavet og vil lave til evig tid. Kristi blod renses dig hver eneste dag. Tilgivelsen fandt sted, da Jesus gav sit liv for din skyld. Men fordi du stadig laver fejl, renses Jesu blod dig hver eneste dag. Man kan sige det således: hver gang vi ikke formår at gøre Guds vilje - som f.eks. at elske vore næste – så dør Jesus for os og forsoningen med Gud bevares. Altså: det, som burde have vækket Guds vrede, vækker ikke Hans vrede, fordi Jesu blod renses det bort. Gud ønsker ikke kun at tilgive dig, Han ønsker, at du skal følge Jesus. Derfor gav Han dig samme Ånd, som

var i Kristus. Han ønsker, at du skal blive i stand til at gøre Hans vilje, fordi Han ønsker det bedste for dig. Hans vilje er altid den bedste for dig, da Hans vej for dig er fyldt med lykke. Derfor har du fået Jesu Ånd i dit hjerte, fordi den vil gøre dig i stand til at følge Kristus og den vil gøre dig i stand til at gå på den vej, Gud har beredt for dig – en vej fyldt med lykke. Du kan ikke gøre Guds vilje – men Guds Ånd i dig vil og kan.

Du har brug for Jesus hver eneste dag, hvis du tror andet, så lyver du for dig selv, fordi Hans blod renser dig.

Hans Ånd vil gøre dig i stand til at følge Ham, det er dét, Gud har kaldet os til, og det er dét, Han sørger for. Kristus er vores glæde og Han er vores håb.

Kærlig Hilsen
Stephanie Dyreholt