

Profetier for Danmark – okt. 2023

“Danmark, jeg er med jer, Min Ånd bevæger sig over jer. Jeg er ved at gøre klar til vækkelse over jeres land. Jeg kalder jeres land til omvendelse.

Jeg har udrustet Mit folk, Jeg har formet og støbt - og for de, der har villige hjerter, har Jeg banet en vej ind i Mit nærvær og ind i en kraft, som ikke er ser før.

Gør jer rede, Mit folk. Sæt ej mere jeres lys under en skæppe; men træd i fri-modighed frem i Mit navn. Forkynd det glade budskab for de, der vil lytte. Jeg vil være med jer.

Der kommer vækkelse over jeres land, glæd jer Mit folk, I vil se Mit rige vokse i jeres land. Jeg vil sende jer ind i regeringen, Jeg vil sende jer ud på gader og stræder og Mit nærvær vil findes blandt jer.

Jeg vil åbne folks øjne og sind - og de, som er skrevet ind i Livets Lammets bog, vil Jeg kalde til Mig nu.

For de, der ikke vil lytte til jer og for de der fornægter Mig, vil et mørke sænke sig og der vil lyde ak og ve råb. For de, der vedbliver at fornægte Mig, vil jeg fuldt ud trække Mit nærvær. Mit folk ved, hvad dette betyder.

Jeres land er i krise, men I, Mit folk, vil ikke blive en del af krisen. Himlens sluser er åbne over jer og Min hånd vil være med jer på alle jeres veje. Stol på Mig, knyt jer til Mig og lad ej tvivlen komme ind i jeres sind.

Hold jer fra verdens kundskab, lyt kun til Mine ord. Jeg er vejen, sandheden og livet. Lad ingen surdej forurene, hvad jeg har givet til jer, lad ej mere tyven stjæle af jeres velsignelser.

Husk: alt tilhører Mig. Jeg ofrede Min Søn, Jesus Kristus, for at I, der tror på Ham, kan få del i Hans herlighed.

Det hele er givet jer, frelse-planen blev fuldbragt på korset.

“ Gå derfor ej frem i egen kraft, men lyt til Mine ord og I vil blive ledt på rette vej - for Mit navns skyld.”

Fra jeres Far i himlen.

Profeti givet til
Tamarra
29.09.23