

Profetier for Danmark – okt. 2022

Advarsel Ja, der er krise i det meste af verden. Men Jeg siger jer, frygt intet. Jeg er jeres Gud ved Jesus Kristus – og for de, der stoler på Mig, er der ingen fare. (Jeg, Tamarra, ser her, at det er mangel på tro, der advares imod.)

Intet forbliver mere stationært, intet kan I regne ud selv. Magter og myndigheder har gjort sig til guder i egen kraft, men I skal få at se, at Jeg er den eneste sande og levende Gud, himlens og jordens skaber. Fra Mig udgår alt det gode gennem Min søn Jesus Kristus.

Stol på Mig og kom til Mig, Mit folk. Jeg lægger en ny salvelse over jer, en ny kraft, en ny tid, hvor Mit rige vil blive synligt for jer, der stoler på Mig.

Mit rige er i Kristus, der er kærlighed. Den verden, Jeg skabte for jer, var skabt i kærlighed, men jeres egenrådighed, jeres grådighed, jeres kødelige begær har ødelagt verden. I prøver at bekæmpe jeres kødelige begær med nye tiltag, som alle udspringer af nye kødelige begær. Det vil ikke lykkes.

Verden, som den ser ud i dag, går mod sin ende.

Jeg vil rejse nyt op, men inden da står I over for trængsler, som aldrig er set før. Globale kriser som alle vil blive involveret i – enhver efter deres formåen.

Min ild vil fortære, hvad der ikke kommer fra Mig. Min ild vil skabe rædsler for de, der ikke kender Mig.

Kender du Mig, har du intet at frygte. I Mig er du i sikkerhed. I Mine Ord er der fred.

Der vil komme en vækkelse, en ny salvelse over Mit folk. Mange skal blive frelst, deres liv skal blive evigt. Men for de, der fortsat nægter at stole på Mig, vil livet langsomt ebbe ud og deres slægter vil forgå. De vil ej mere være at finde.

Krigen - Rusland mod Ukraine - vil jeg snart afslutte. Men denne krig er kun begyndelsen mod enden. Intet vil mere blive som tidligere.

Omvend jer til Mig og Jeg vil tage imod jer.

Danmark, Jeg kalder jeres land til omvendelse. Jeg rækker nu Min hånd ud mod jer – dette gennem Mit folk, der kender Mig. Mit banner vil blive rejst over jeres land, I vil komme under Min Søns blods dække. Det gælder for alle, som stoler på Mig. Intet ondt skal jer hænde. Omverden skal få at se, at Jeg er den sande og levende Gud, der er med jer.

Der kommer et regerings-skifte. I første omgang ikke til det gode. Der kommer efterfølgende et nyt skift - denne gang vil Jeg indsætte et folk, som vil lede landet i fred og fordragelighed.

Bed for dette, Mit folk, dæk jeres land med forbøn og Jeg vil lytte til alle jeres bønner.

Penge skifter hænder. Boliger mistes og vindes. Enhver efter deres formåen.

Alle skift kommer fra Min hånd.

Fortvivl ej Danmark, Jeg ønsker at være med jer og bane vejen for jer, at det ikke skal gå jer ilde.

Kend Mig! Jeg kender dig og ønsker at udøse Min kærlighed over dig og dit hus.

Fra Herren din Gud - ved Jesus Kristus.

Profeti givet til
Tamarra
01.10.22