

Profetier for Danmark – sept. 2022

Til de troende i Jesus Kristus

Frygt ej, for Jeg er med jer. Tøv ej mere. Proklamér Mine Ord, hvor end I går og Jeg vil være med Jer. Jeg ér Ordet og I vil se stor fremgang dér, hvor Mine Ord bruges til løft og opmuntring.

Danmark, I står over for store udfordringer. I er et land i frit fald. Men for jer, der stoler på Mig, og jer, der taler Mine Ord ud, vil der ske vækst. Tegn, under og mirakler vil følge i jeres fodspor.

Se op og ej ned, se ej på omstændighederne. Der vil komme en vækkelse, Jeg vil - gennem jer der beder, jer der har tilgivet jeres fjender, jer der stoler på Mig - lade Min kraft flyde igennem med fornyet styrke. Jeg vil salve jer med ny olie.

Stil jer i tro!

Til de "af verden"

Jeres grådighed, jeres egoisme og jeres vantro vil nu blive stillet til offentligt skue. Jeg vil højne Mit folk, de udstødte, de få, der fortsat står fast i troen på Mig. Jeg vil vende skuden. De fattige vil blive rige, de syge vil få lægedom, Mit banner vil være over Mit folk, så I gennem dem vil blive afsløret i jeres vederstyggeligheder. I er blevet jeres egen gud, penge er blevet jeres tilbedelse og I tænker ej på jeres næste.

Jeg væmmes, Jeg græmmes, når jeg ser jeres kolde hjerter.

Vend om, at Min hånd ikke skal slå jer.

"Fred og fordragelighed blandt folket" er, hvad I har brug for. Lad næstekærlighed og vernetjenester komme før jeres egne behov. Dér igennem vil I blive velsignet. Dér igennem vil I blive tilgivet.

Tøv ej med at vende om fra jeres onde gerninger, Min tid er nu. Min dom kommer nu.

Profeti givet til
Tamarra
31.08.22