

Profetier for Danmark – august 2022

Stormløb, politisk stormløb. Magtsøgende mennesker slås om pladsen til at blive den mest magtfulde i landet.

Bed for jeres land, at det må blive ledet af mennesker, der leder jer ad rette veje. Bed, at landet må blive ledet i fred og fordragelighed.

Til de troende

I har intet at frygte, Min hånd er over jer, Min nåde er med jer. Se til, at I lærer Mine veje at kende, se til, at I ej lader jer føre vild. Mange vil i denne tid stå frem i Mit navn, mennesker som ikke kommer fra Mig. Kend ånden på dets frugter.

For de ikke troende

Mange har ladet sig føre vild, mange er bedraget. Mange advarsler er kommet om denne tid. Skøgen har rodfæste i jeres samfund og driver jer hid og did. Manglende ro og orden vil præge jeres samfund. Enhver er deres egen lykkes smed. Hvad, der ikke kommer fra Mig, vil falde under Min vrede. Penge vil skifte hænder. Omvendelse er nødvendig for, at vreden ikke skal ramme det gudløse folk.

Til de troende

Søg Mig, søg Min kærlighed og lad jer forvandle. I er kaldet til at blive Kristus lig, men mange lader sig lede af religiøse ledere, der har ladet hån om korsets betydning. Religiøsitet har ej Mit velbehag. Sand omvendelse, som udspringer af kærlighed, er hvad Jeg søger. Jeres faste skal være en faste fra det onde. I kødet bor der intet godt. Lad jer ej lede af jeres følelser, lad jer ej vildlede af, hvad øjet ser.

Hold jer til Mit ord og søg om åbenbaringens nådegave. Mine ord forstås kun gennem åbenbaring, korsets værk forstås kun gennem åbenbaring. Søg og du vil finde, bed og du skal få - efter Mine forordninger. Størst af alt er kærligheden, på den skal Mit folk kendes.

Min tid er nu i Danmark.

Profeti givet til
Tamarra
03.08.22