

Profetier for Danmark – juli 2022

Til de troende

I står over for nyt. Jeg gør nyt nu.

Jeg har rensset, Jeg har lutret Mit folk og gjort dem til brugbare kar ind for Mig. Jeg har tømt en rest-gruppe for egne idéer og egne tanker og gjort dem klar til at tjene Mig.

Tegn, undere og mirakler vil følge i deres fodspor. Der vil komme lægedom over de syge, dæmonerne vil fly og bjergene vil styrte sig i havet. De skal kaldes for Mit folk, de skal tjene Mig og er gjort lydhyre over for Min stemme.

Jeg rejser dem op nu og de vil blive synlige i gadebilledet - til glæde for dem, der vil tage imod Mig og Min frelse og til skændsel for dem, der fortsat fornægter Mig.

Til de ikke troende danskere

Der vil komme store fald ind over jeres land. Trængsler vil trænge sig på - som perler på en snor. Min vrede vil forløses over de stivnakkede, Min hånd vil komme over de egenrådige.

Men for Mit folk vil Jeg dække bord, der skal være glæde og lyde jubelråb.

Danmark

Hungersnød og sult vil omkranse jeres land, I vil blive hvirvlet ind i politiske spin; som aldrig før. Jeres politikere, som I selv har peget på i jeres uvished, vil føre jer på flere og flere afveje. Det onde kaldes for det gode og det gode kaldes for det onde. Forvirring vil plage folket, løgne vil blive afsløret og nye løgne vil komme til.

Visdommen findes kun hos Mig, sandheden findes kun hos Mig!

Søg Mig, at Min hånd ikke vil slå jer med skam. Søg Mig for, at jeres land ikke skal lide mere nød.

Til de troende

Bed for jeres land om, at lederne vil lede landet ad rette vej - lede landet i fred og fordragelighed.

I vil få at se, at Jeg er jeres Gud, den sande og levende Gud der er for jer.

Profeti givet til
Tamarra
01.07.22