

Profetier for Danmark – juni 2022

Gud lagde denne bøn på Mig (Tamarra) for Danmark.

“Herren velsigne os og bevare os. Herren lade sit åsyn lyse over os og være os nådig. Herren løfte sit ansigt mod os og give os fred.”

Profeti:

Danmark, Jeg kalder jer til fred, Jeg kalder jer ro, orden og kærlighed. Jeg vil selv lægge det ud over folket. Jeg har kaldet jer til at være et foregangsland for Mit rige. Jeres bønner er blevet hørt.

Jeg vil nu rejse et Helligåndsfyldt folk op. Et lille folk, som er kaldet af Mig, til at virke for Mig i denne tid.

De sidste tider, hvor lov og orden er blevet erstattet med uro, vold og uorden.

Selv Mine ord er blevet fordrejet til det ukendelige. Det rette er blevet til det urette og det urette er blevet til det rette. Menneskeheden er ved at ødelægge sig selv.

Jeg vil bringe en ny orden ind over jeres land, Jeg vil lade en ny vind komme over jeres land. Det vil ske nu.

Sommeren står for døren - ikke en sommer som I forventer, intet vil mere være som før. Det er Mit folk, som Jeg taler til nu.

Jeg vil rydde op blandt jer. De sidste skal være de første. De små skal blive store. Glæd jer Mit folk, I skal se Mit rige rejse sig.

De ugudelige skal få Mit rige at se, de vil få et valg. Jeg rækker hånden ud til frelse, ikke alle vil gå med Mig.

Jeg kender hjerterne og vil frydes over de, der vil. Tegn, undere og mirakler skal følge i jeres fodspor.

Mit folk, hold fokus på Mig. Bliv i Mig og Jeg vil blive i jer. Min tid er nu.

Danmark kaldes til frelse.

Profeti givet til
Tamarra

30.05.22