

# Profetier for Danmark – maj 2023

Stilstand. Det føles ikke, som om der er de store bevægelser. Men det kommer nu.

Til Mit folk, de som Jeg har kaldet ved navn: Min herlighed forløses over jer nu. Grib nåden, grib Mig, grib Mine Ord, se verden kan komme under jeres herredømme.

Alt drejer den forkerte vej, bort fra kærligheden, bort fra omsorgen til næsten, enhver hytter sit og mange bliver udnyttet i et grimt magtsystem. De svage bliver glemt og gemt bort, de stærke bliver drevet frem og skævheden mellem rig og fattig synes større og større.

Men I, Mit folk, skal nu træde frem. I Min kærlighed skal I vidne om Mig. Min kærlighed, Min styrke, Min visdom og kundskab vil blive givet jer i rigt mål.

Forlad jer ej på egne gerninger og forlad jer ej på verdens klogskab. Hold fokus på Mig og Mine Ord, som vil blive jer givet af Helligånden - og dette i rigt mål efter Min forordning.

Pres jer ej frem, men lad Mig styre, hvad der nu kommer til at ske. Et Bedehus vil Jeg rejse op i jeres midte. Dér vil Min herlighed tage bolig. Dér vil Jeg møde mennesker, som kommer til Mig. Det vil ikke ske gennem et menneske; men vil ske, fordi Jeg vil tage bolig dér.

Lyt til Mine Ord ved Helligånden. Kun dér kommer der liv, kun dér kommer der kraft.

Danmark, I er ved at ødelægge jeres nation. Humanismen (mennesket i centrum), egoisme, falsk tro og lære driver jeres land til forfald. Tiltagende frygt og diagnoser er et bevis på, at I går den forkerte vej.

Lyt til de af Mine folk som Jeg i denne tid rejser op. På kærligheden skal de kendes.

Profeti givet til  
Tamarra  
29.04.23