

# Profetier for Danmark – marts 2024

Danmark, nye tider er på vej. Det ryster i jeres undergrund. For de ugudelige kommer der trængsler, for de troende, som stoler på mig, kommer der en vækkelses tid.

Min hånd er over jeres land. Jeg kalder jer til omvendelse fra afgudsdyrkelse. De onde tider i Danmark har taget til. Vil I ændre på jeres lands situation, så giv jeres liv og jeres land i Min hånd.

Fra Mig kommer der frelse, fra Mig kommer der fred.

Jeg har udrustet et lille folk. De vil rejse sig op i Min kraft og skal vidne om Mig. Tegn, undere og mirakler vil følge i deres fodspor.

Intet ondt skal nå dem og deres hus. De er i Min hånd, indsat og udrustet af Mig. De vil blive elsket og de vil blive hadet. Men Jeg er deres Gud, den sande og levende Gud, der står bag dem. Gør ikke Mine tjenere fortræd. Læg ej jeres hånd på dem, at det skal gå jer ilde.

Jeg vil rejse et nyt rige op i jeres land, Mit rige. Ingen fremmede skal mere fremover trænge ind i jeres land for at ødelægge og stjæle. I har lukket tyven ind i jeres land. Jeg vil sende dem ud, som ikke vil jer det godt. Det sker i Min timing. Det sker fra Min hånd.

Jeg vil splitte jeres regering. De vil kun sit eget. Jeg indsætter og afsætter. Nyt er på vej. Det kommer fra Min hånd.

Jeres regering nedbryder jeres morale, de stjæler og bedrager. Jeg vil indsætte et nyt folk, der gør Min vilje. Stol blot på Mig.

Kongehuset vil overleve en kort tid endnu. Også dér vil Jeg gøre nyt.

Frygt intet, Danmark. Mørke tider er over verden. Men på de lande, som Jeg nu kalder, vil lyset skinne og Min nåde og barmhjertighed vil være over dem.

Stol på Mig, stol på Mit folk. De er Mine tjenere, der gør Min vilje. Min vilje er altid født ud af kærlighed. Lad Mine velsignelser regne over jer. Danmark, Min tid hos jer er nu. Forspild den ej.

Profeti givet til  
Tamarra  
27.02.24