

Profetier for Danmark – marts 2022

Til de kristne

Jeg indsætter og afsætter. Jeg rejser op og Jeg lægger ned.

Jeg vil i denne tid sætte de sande troende til at lede Mit folk på rette vej.

Mange er faret vild, mange er blevet vildledt. Religiøsiteten har taget overhånd, hjerterne er blevet kolde. Jeg har kaldet jer til at forkynde det glade budskab. Jeg har kaldet jer til at sætte fangerne i frihed, I kalder dem og I binder dem med trældom. Det er ikke Min plan, det er ej Min vej - siger Herren, jeres Gud.

Jeg har kaldet jer til syndsforladelse, Jeg har kaldet jer til friheden i Kristus. Hvem har vovet at gå ud i Mit navn og forkynde et andet budskab? Hvem har vovet at misbruge Mit navn?

De farisæiske kristne vil Jeg nu kalde til omvendelse. Jeg vil lægge deres tjeneste ned og Jeg vil rejse et nyt folk op. Det folk som jeg har kaldet, det folk som har ladet Mig gå foran dem i tro og kærlighed.

Intet vil mere blive, som det var. Alt bliver i denne tid rusket og rensat - og kun Mit rige vil stå rent tilbage.

I befinder jer i denne verdens endetid. Intet vil derfor vende tilbage til det gamle. Krig, hungersnød, sult og nød vil præge verden.

Vend derfor om til Mig, siger Herren. Lad Mig ikke kalde jer forgæves. Lad Min Søns blod dække jer, lad Min Søns blod rense jer til syndernes forladelse. Hvad er synd? - end ikke de kristne har forstået dette. I siger: gør ej dette, smag ej og rør ej. Men Jeg siger, at synd er ikke at tro på Mig og Mine gerninger, som blev fuldbragt ved Min Søns død og opstandelse. Mange af jer har lavet jeres eget evangelium. Jeg siger: "Jeg kender jer ikke".

Krigen er startet, den slutter ej her. Det er kun en begyndelse, I har set.

Se til, at I kender tidens tegn. Se til, at I omvender jer til troen på Mig.

Til verden (de ikke troende i Kristus)

Verden falder, endetiden banker på. Intet fra denne verden skal længere bestå. Jeg vil nedbryde jeres Babels-tårne. Jeg vil flå pengene ud af jeres hænder. Pesten og soten skal ramme jer. I har forkastet Mit folk, I har forkastet Mig.

Dog kalder Jeg jer til omvendelse. Dog kalder Jeg jer til at komme ind i Mit rige. Jeg vil lede jer fra mørket og ind i lyset. Jeg vil flå jer ud af mørkets kræfter og ind i Min kærlighed. I er Mine skabninger. Lad ej mørket slukke jeres lys.

Jeg kommer med fred, Jeg kommer med kærlighed. Frygt Mig ej. Jeg er nådens Gud. Lyt ej til løgnene, som Mine forfølgere har spundet. Det er djævlens værk.

Spis blot af Mine ord og Jeg vil mætte dig.

Søg og du skal finde.

Jeg er vejen, sandheden og livet.

Rusland er færdig, men store skal deres ødelæggelser blive.

Profeti givet til
Tamarra

01.03.22