

Profetier til Danmark – for 2022

Det bliver et forandringens år, det bliver et nådens år.

Store ting kommer til at ske.

Mit hus bliver rejst op, siger Herren. Mit folk bliver rejst op i en forvandlende kærlighed. De religiøse kirker falder - og det sker fra Min hånd. Min nåde skal kendes, Min kærlighed skal ske fyldest.

De første måneder i året bliver frygtindgydende. Intet er, som det ser ud til. Flere og flere mennesker må slippe deres kontrol, deres indflydelse / magt slutter og umiddelbart ligner landets ledelse et kaos.

Landets ledere må se sig slået, men hvor kommer angrebet fra?

Angrebet kommer fra Min hånd, siger Herren. Jeg vil sætte splid ind over regeringen og vise dem, at intet hus i splid med sig selv kan bestå. Jeg vil vise landets borgere, at jeres lid til mennesker ikke har Mit velbehag.

Jeg vil vende jeres tro og tillid tilbage til Mig. I har dyrket afguderne, I har dyrket, hvad der har behaget jer. I har dyrket løgneren og tomheden. Men Jeg vil ryste jeres grundvolde.

Fædrene skal vende sig til sønnerne og sønnerne til fædrene. Jeg vil rejse en ny tro op blandt jer.

Danmark, Min hånd er rakt ud mod jer. Hav tillid til Mig, at mørket ikke griber jer og forfører jer og jeres afkom ind i intetheden. Mange lever der allerede, men Jeg vil i det kommende år bringe et nyt håb til jer. Et håb om frelse og et evigt liv. Et håb om nåde og barmhjertighed.

Jeg har en plan med jeres land, en plan om lykke og ikke om ulykke. Verden vil blive ramt af store ulykker de kommende år. Over jeres land har Jeg lagt en ring af beskyttelse. En herlighed fra Mig vil sænkes over Mit folk til håb og omvendelse for mange.

Se til, Mit folk, at I lever i kærlighed til hinanden. Kærligheden vil vidne om Mig i jer. Splid har ingen plads i Mit hus.

I løbet af foråret vil flere af Mit folk blive fyldt med en kraft til lægedom for mange. Kærligheden vil flyde fra dem og række ud til de, der har brug for Mig, og Jeg vil lade Min nåde komme over de lidende.

Corona'en er kommet for at blive en tid endnu. I har levet et udskejende liv, I har levet for egen vindings skyld. Jeg vil rykke jer tilbage fra synden, tilbage fra hvad der gør jeres hjerter kolde og egoistiske. Jeg vil vise jer, hvad kærligheden er og hvad kærligheden gør.

Jeg ér kærlighed, I vil erfare dette.

I vil se mange kampe omkring jer, lande vil kæmpe mod lande, mennesker vil kæmpe mod mennesker, men Danmark: frygt ej, Jeg har lagt en beskyttelse omkring jeres land.

Danmark, sæt jeres lid til Mig. Lad jer forvandle i Mit billede og Jeg vil gå foran jer og lede jer til sejr i Kristus.

Der kommer et regeringsskift, et overraskende valg venter jer.
Kirker falder og nye rejses op.
Hvad, der ligner fald og tab i jeres land, vil Jeg vende om til sejr.

Intet bliver mere, som det har været!

Profeti givet til
Tamarra
30.12.2021