

# Profetier for Danmark – nov. 2021

Danmark, I står over for et problem. Jeres egoisme ødelægger jer og omgivelserne. Enhver har nok i sit eget. Kærlighed er gået død og mange i jeres samfund lider.

De rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere. Jeres regering tager for sig af retterne og har sørget godt for sig selv. Den jævne danskers løn bliver udhulet.

Mange bliver i denne tid syge, mennesker der er uden for Min beskyttelse, mennesker der har brug at lære Mig at kende. Mennesker der har brug for at lære Min kærlighed at kende. Kun få af Mit folk kender Mit væsen.

## Til de troende

Jeg vil i denne tid rejse et troens folk op, et folk der kender Mig, et folk der har dannet en relation til Mig. *"- Men hvor er Mit folk?"* Jeg skuer med længsel ud over jeres land, hvor er det folk, der har lært Mig / Mit væsen at kende, hvor er det folk, som vil gå på Mine veje?

Jeg ser kun få. Mit hjerte er i længsel efter, at Mine børn rækker ud efter Min sandhed. I taler Mine Ord ud som uforstandige børn, der kun har fattet lidt; men skader mange.

I er loviske og selvretfærdige. I kender ikke nåden. I kender ikke dybden af Jesu offer på Golgata. Mit hjerte græder. Hvorfor søger I ikke Helligåndens visdom, hvorfor søger I ikke åbenbaringens nådegave?

Mit folk, det er nu! Jeg kalder jer ind i Mit hjerte til fuld overgivelse af Jesus virke i jer – kom, ræk ud efter Mig. Lad Mig forme og støbe dig. Lad os gå ud i verden sammen.

## Fremtid

Grusomme ting er i vente, de, der kender tiden, ved dette. Mit folk har dog intet at frygte, de der står på klippen og skuer Mit rige.

Storme vil rase over jeres land. Det ene opgør vil tage det andet. Freden synes langt væk og dog er den nær.

Lyt til Mit folk: Et lille folk, som Jeg vil sende ud i landet for at forkynde det sande evangelium - til løft og opbyggelse. Til syndernes forladelse.

Profeti givet til  
Tamarra  
01.11.2021