

Profetier for Danmark – okt. 2021

Til de troende kristne

Følg Mig, lad Mig komme til i alt. Bøj jer ej mere under lovisk slaveri, men overgiv jeres liv til Mig. Intet kan I gøre i jer selv, men alt formår I i Kristus. Kun få har fattet dette budskab.

Danmark står over for en stor forvandling. Til Mit Hus skal folkene kaldes og Jeg sender jer, Mine disciple, ud midt iblandt folkene. Som lam kaster jeg jer for ulvene, men som løven af Juda, går Jeg selv rundt midt blandt jer og ikke et hår skal krummes på jeres hoveder.

Det er Min tid nu og Mit folk står i sejrs position i Kristus.

Til de religiøse kristne

Til jer der tror, at I er de vise: I skal falde for jeres egne domme. Jeg vil vise jer, hvem Jeg er og slå jeres hovmod ned til skamme for jer selv.

Det er en oprydningstid nu og ingen kommer mere til at gå frem i egen kraft og misbruge Mit navn. Se til, at du omvender dig fra vederstyggelige gerninger.

I går frem i egen kraft. I danner egne meninger. I udspreder et falsk evangelium. Loven lever sit eget liv i menighederne; men husk, at den lov I dømmes med, bliver I selv dømt under. Hvem kan kaste den første sten.

Til Danmark

Det er Min tid nu over jeres land. Mit folk har længe set frem til denne tid. Jeg har hørt deres bønner og deres suk. Jeg vil nu tørre enhver tåre bort fra deres kind og vende deres situation fra vanære til velsignelse.

Danmark, I er et løbsk land, der gør egne gerninger og går frem i egen kraft. I bygger mange babelstårne; men se, der kommer en tid og den er nu, hvor de hovmodiges magt skal tages fra dem. I selvisk begær har mange af jer misbrugt den magt, som er blevet jer givet. Det er slut nu.

Penge skifter hænder, magt og positioner skifter hænder, de ydmyge skal op højes og de hovmodige skal falde.

Det er nu. Lyt til Mit folk, der af Mig har fået givet al visdom og kundskab. Husk, at verdens visdom er dårskab for Mig.

Intet vil I mere kunne bygge op uden Min vejledning. Prøv Mig.

Profeti givet til

Tamarra

30.09.2021