

# Profeti for Danmark – oktober 2016

## Danmark

Fornemmer stor, stor sorg og en enorm vrede:

Hvorfor tror I ikke på Mig?

Hvorfor afviser I Mit Ord med: "Det er bare en gl. historie."

Mit Ord gælder som dengang, nu og i al evighed.

Hvorfor tør I ikke kærligheden. Jeres hjerter er hule og tomme – I er hule og tomme.

Hvor er jeres næstekærlighed henne? Hjælp din næste = hjælp dig selv (forstået som, så får du også hjælp / hjælp til selvhjælp).

Sæt dig i STILHED og MÆRK dig selv / MÆRK Mig. Jeg elsker dig, Jeg er vejen, sandheden og livet – NU og til evig tid. Stol på dét, dét er din vej, din sandhed, dit liv!

I er på vej i afgrunden og derfra er der ingen vej tilbage.

Vend om til Mig NU! – mens tid er. Gør det NU! Tiden er kort!

Der kommer et skift. En ny tid begynder. Oprustning - nedrustning.

Jeg vender op og ned på alting.

## Danmark bliver frelst

Danmark ligger i Min hånd. Jeg lutrer Danmark. Mine rystelser kommer snart indover landet - til omvendelse og frelse for mange. Fik ordene i den forbindelse: frodig plantage.

Snart vil Mine folk blive synlige i jeres land, Jeg har gemt Mit folk, for at udruste dem til åndelig krig. Nu er tiden kommet til åndelig kamp. Jeg vil kalde Mit folk frem = de som står på Mit Ord og lever efter Mine Bud. De vil stå frem nu og træde mørket under deres fødder. Mange vil følge dem, for Danmark: I vil erfare, at Jeg er svaret på det, I står i. Intet skal mere bestå som tidligere, nu erstattes alt med Mine forordninger.

En omvendt nation ligger forude. En manifestation af Mit rige. Jeg vil huse mange. Min bolig er stor.

## Tiden er nu til forvandling

Den humanistiske ånd hersker lidt endnu. Satans dagsorden hersker, landeplagen (satan) kommer til kort.

Hovmodet vil lide undergang. Penge skifter hænder. Magt vil skifte hænder.

Nye ledere vil blive kaldet frem. Ragnarok, usikkerhed og fald vil præge landet. Meget skal falde og kaos vil præge landet.

Hvor Jeg kommer, vil der være splid og oprør. Kun få er parate til at tage imod Mig.

Jeg er med i alt. Min tid er kommet, siger Herren. Velsignet være de, der tror på Mine Ord.

Tro på Min indgriben. Tro på Min gode vilje for landet.

### **Om regeringen**

I Folketinget vil der ske store ændringer, ændringerne kommer fra Min hånd og vil føre jeres land tættere på Mig.

Vend om, vend Mig ikke ryggen mere.

I søger mere og mere magt til jer selv. I forfører og lyver: Hvor er "jeres land" og "jeres folk" henne i jeres planer?

Vid, at Jeg ser alt, hører alt. Regnskabets time er nær. Alt kommer frem i lyset – intet kan I skjule for Mig!

Vend om til Mig – lyt til Mig. Jeg vil gøre nyt i Danmark, Jeg indsætter og afsætter.

Tingene vil ramle nu, det starter med regeringen, som aldrig er blevet dannet for at styre dette land ind på Min vej. Bygninger (systemer), som dette land har gjort sig afhængige af, vil falde.

Fortvivl ej, Min hånd er over Danmark. For de, der forstår dette og kender Mig, bliver det en tid med velsignelser.

Jeg vil vise Danmark, at Jeg er. Jeg vil vise Danmark, hvem der virkelig har magten. Jeg vil afsløre de elendige afguder, som har ført landet i fordærv.

Mit rige / Mit folk vil overtage dette land og Min stemme vil regere ind over landet.

### **Forførelse**

Jeg er skuffet over, hvad Danmark gør for at kompensere for de løgne, der har fejlet hen over landet som Min sandhed. Jeg kan og vil aldrig gå på kompromis med Mit Ord.

Landet er viklet ind i løgn efter løgn - for egen vindings skyld. Danmark vil falde og ikke rejse sig op i egen kraft. Det er kun det, der har Mit velbehag, som vil lykkes. Min tid er nu, Danmark.

## **Ingen kan gemme sig, for jeg ser alt**

I dvæler ved de ydre ting - glitter og glamour. Alt sammen er noget, som vil brænde op. Alt sammen er noget, som nu bliver jer et åg om halsen. Mange lever for lånte penge. I vil falde i jeres begær. I vil falde i jeres hovmod, der hvor I har ophøjet jer selv som guder.

Jeg vil tage Min magt tilbage, de der kender Mig vil juble. Frygtens ånd vil ikke være at finde over dem.

Men for jer, der har pyntet jer med lånte fjer, med glitter og glamour, for jer vil tiden blive hård. Jeg vil afsløre jeres tomhed. Jeres tomhed og jeres dumhed vil blive til offentligt skue.

Den sidste sejr tilkommer Mig.

## **Til de kristne**

I har intet set endnu. Råb til Mig, lad Min kærlighed komme til. I Mig mere end sejrer I. Forvent et mirakel så stort, som ikke førhen er set. Jeg kommer over jer og landet.

Misundelse, frygt, manipulation og selvdyrkelse ligger over landet. Bed Min herlighed indover.

Jeg står ved Mine løfter for denne nation. Stå fast på Mit Ord og mørket vil rase.

Ransag jeres hjerter. Vil I virkelig Mig? Læg jeres eget ned – NU!

Jeg skal bruge jer – ikke bare en lille del af jer, men hele jer – fyld jer med Min kraft og styrke, så I står fast på Mit Ord, når tæppet rykkes væk under jer / under Danmark.

Åbn jeres hjerter for Min kærlighed – heri ligger styrken.

Jeg elsker jer

Til jer, der har omvendt sig til Mig: Jeg er med jer og vil velsigne jeres hænders værk. I vil ære Jesus og Han vil blive ophøjet i denne nation. Frygt ej, for Min hånd hviler over jer. De plager, som rammer dette land, vil ikke ramme jer. I er som israelitterne i Egypten: Dækket af lammets blod.

Jeg vil få denne nation til at omvende sig - frygt ikke for jeres hus, for alle er i Min hånd. Jeg skiller lys fra mørke, marv fra ben. Vær lydige imod Mig og tiden er til, at Jesus vil blive ophøjet og æret. Vogt Mit ord og bevæbn jer til åndelig krig, for den rammer nu.

Vend om til Mig. Stol på Mig. Forlad dig ej på dit eget.

Hvorfor kalder du dig kristen, når du fortsat vandrer ad egne veje?

De, der kan kalde sig for kristne, er de, der har ladet sig discipelgøre. Ikke i ord; men i hjertet.

De, der har ladet sig omskære i hjertet.

De, der virkelig kender Mig og har ladet Mig komme til i deres liv.

De, der har ladet sig forvandle i Mit billede.

De, der har sagt verden farvel og søgt Mit rige.

De, der ikke udstiller deres religiøsitet, men blot følger Mig af et sagtmødt hjerte.

Til de omvendte kristne / til Mine sande disciple vil Mit rige komme.

Til de skinhellige vil der komme en hård tid.

Vil du vælge verden eller vælger du Mig?

Jesus valgte Mig, da han blev fristet i ørkenen - har du valgt Mig?

Til alle kristne: Jeg elsker jer, vælg Mig til!

Profetisk værksted, 21. september 2016