

Profetier for Danmark – sept. 2021

Guds kald til Danmark

En hellig krig kæmpes i Allahs navn - og ikke i Mit navn. Gå ej ind i kampen, men hold jer fri, Danmark, I har nok at se til i jeres eget land.

Jeg kalder nu jeres land til omvendelse, til vækkelse, til tro på Mig. I skal få at se, at Jeg er den sande og levende Gud. Jeg er for Mit folk - de der stoler på Mig af hele deres hjerte.

Ikke mange gør dette og Min kærlighed er derfor gået tabt. Mine love er også gået tabt og jeres land er i et stort fald. Jeg vil på ny række Mine hænder ud mod jer. Det bliver en tid, hvor Min sidste kalden vil lyde i jeres gader, se til at I omvender jer.

Til de kristne

Stort er faldet for de, der går frem i egen kraft - Jeg taler her til Mit eget folk. Ja, I er mange, der går frem i Mit navn; men se, Jeg kender jer ikke. Jeg véd, hvem I er, men vores relation er ikke blevet opbygget.

De, der kender Mig, vil forkynde Min lov såvel som Min sandhed - og dét med rette ånd. Kun de, der kender Helligånden, kender Mig. Kun de, der har ladet sig forvandle ved Helligånden, kender Mig. Ikke mange har ladet dette ske. Mange tordener frem mod folket, som var de hellige krigere, men de tjener ikke Mig og Min herlighed er ikke at finde over dem.

På kærligheden skal Mine krigere kendes og de vil forkynde både lov og nåde på rette måde.

Se, Jeg vil nu rejse et lille folk op. Også mod dem vil I "selvvalgte hellige krigere" tordne, men I skal få at se, at Min hånd er med dem og Jeg vil gøre dem til et stort folk.

Til de der i sandhed tjener Herren

Jeg vil nu forløse nyt over jer. Jeg vil kalde jer frem til at gå i tjeneste for Mig. I er et lille folk, men Jeg vil gøre jer store.

Jeg vil kaste en rædsel over folket, de vil få at se, at Jeg er den sande og levende Gud, der er for jer. Min hånd vil stoppe dem, der forfølger jer, og mange kirkesamfund vil prøve at få jer stoppet. Det vil ikke lykkes, frygt intet, Jeg er med jer!

Til folket

Danmark, I er et hovent land, der lever langt fra Min sandhed. Min sandhed vil nu blive forkyndt ud over jeres land. Se til, at I omvender jer.

I tror, at I har alt, men Jeg vil vise jer, at I intet har. Hvad, I ejer, vil forgå som en vind, der fejer over jeres land. Kun hos Mig er der sand fred og tryghed. Jeres nidkærhed for jeres eget er vederstyggeligt ind for Mig. I peger fingre af dem, som ikke passer ind i jeres kategori, men Jeg vil vise jer sandheden om jer selv. Ingen fingre kan da mere peges ud ad.

Min tid over Danmark er nu!

Profeti givet til

Tamarra

29.08.2021