

## **Profetier for Danmark – august 2017**

Under bøn oplevede jeg nogle kraftige rystelser.

Noget nyt er i gang.

Efterfølgende talte Herren: Min hånd bevæger sig over jeres land. Det er udvælgelsens tid. Jeg vil lægge Mine hænder på de, der er villige i deres hjerter til at tjene Mig.

### **Til de kristne**

Mange har sagt ja, men kun få er parate til at opgive deres eget. Mange går frem i Mit navn, men kun få taler med Min mund.

Forførelse og fordærv er, hvad der driver Mit folk bort fra Mig. Vend tilbage til Mig. Læs og tal Mit ord med Helligånden. I læser og taler Mit ord med kødet, dette driver Mit folk på afveje.

Hvor er Jesus' kærlighed at finde blandt jer? Hvem skinner Min søns lys igennem? Hvem har omvendt sig til Mig og opfyldt loven: "Elsk Herren din Gud og elsk din næste"?

Der er kun lidt kærlighed blandt Mit folk. Mit legeme er splittet. I er dog kaldet til at være et lem på samme legeme, men I lever i splid: I siger, at I tilhører den ene og så den anden. I er kaldet til - alle - at tilhøre Jesus Kristus. I er kaldet til at leve i ét med Ham. Dog lever I i splid med hverandre. I ødelægger det legeme, som I er kaldet til at opfylde.

Vend om til Mig. Slut fred med hverandre og lad jer lede af Helligånden. På dette vil jeres land blive velsignet.

Kend ånden på dens frugt.

### **Om Danmark**

I er et humanistisk land. I omtaler det gode som det onde og det onde som det gode. I kan ikke længere skelne godt fra ondt. I har lukket ondskaben ind i jeres land. I horer med Baal'erne. I gør vederstyggelige ting imod Mig og imod hinanden.

I har lukket løgnens fader ind. Ja, selv i Mit hus har djævelen fået taleret. Jeres afgudsdyrkelse står for fald. Meget skal falde i jeres land.

### **Om regeringen**

Jeg indsætter og afsætter. Hver ting har sin tid. Jeg vil indsætte en regering, der vil genopbygge Min forordning.

Jeres regering er i splid med sig selv. Intet hus, der er i splid med sig selv, kan bestå.

### **Til kirkerne**

Jeg vil smide de ugudelige præster på porten. Ingen skal mere få lov til at fordreje Mine ord og gøre ugudelige ting i Mit navn. Ingen skal mere få lov til at kalde sig præst - uden at kaldet kommer fra Mig. Det er Mig der indsætter og afsætter. Den, der har ører, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.

### **Til danskerne**

I har sat jeres tillid til ussel mammon. I har lagt jeres liv i djævlens kløer. I lader jer drive hid og did. I danner jer meninger om alt - dog ser I intet. I har stor viden, men ingen visdom.

Hovmod står for fald. I skal få dette at se. Mange tror, at de er noget og at de er hævet over andre. Men Jeg skal vise jer sandheden og rejse op de, der tror på Mig og som intet bliver regnet for.

I er et stolt folk med hårde hjerter. I står jer selv nærmest og glemmer jeres næste. Dog er ethvert menneske skabt af Min hånd, dette selv om I ikke kender Mig eller vil vedkendes Mig.

Jeg vil nedbryde alt hovmod og alle jeres babelstårne vil falde.

Kun, hvad der kommer fra Mig, vil bestå.

Kærlig hilsen  
Tamarra

28. juli 2017