

Profetier for Danmark – juli 2017

Guds timing

Det er sandhedens time. Min retfærdighed vil komme over jeres land. De, der kender Mit ord, kender tiden, som I lever i.

Jeg udruster Mit folk til åndelig krig. Jeg udruster Mit folk til at være hyrder for de, der lider og Jeg udruster Mit folk til at tale og leve efter Mit ord. Dette ikke af loviskhed; men af kærlighed til Mit rige.

Hvad, der ikke kommer fra Mig, vil falde.

Danmark

Lederne trækker jeres land den forkerte vej. Bort fra Mine forordninger og dermed bort fra Mine velsignelser og beskyttelse. De, der leder jeres land, går hånd i hånd med humanismens ånd. De sælger de kristne værdier for ussel mammon. De skaber afgudsdyrkelse ind over landet og er medårsag til, at der skabes splid, intriger, vold og tyranni folk imellem.

I lader stå til. Måske klager I, men ord uden gerninger er døde ord. Kun handlinger, der er født ud af Min Ånd, vil fremme Mit rige og give lægedom til folket.

Til alle jer, der klager uden handling, og til alle jer kristne, der klager uden at have Min Ånd med, "OMVEND" jer!

Gør Mine gerninger og tal Mine ord. Al forvandling starter ved dig selv. Det starter ikke med, at du peger fingre af din næste.

Husk! - Jeg er folkets dommer.

Guds folk

Hvor er de kristnes stemmer i jeres land? Jeg søger ikke det religiøse folk, der slår ned på andres synder gennem deres selvbestaltede hellighed. Det er en vederstyggelighed ind for Mig.

Jeg søger de, der har givet deres hjerte til Mig og som villigt aflægger deres eget for Min Søns, Jesus Kristus, skyld. Jeg søger de, der elsker Mig og som elsker deres næste. De der søger Min vilje og har ladet sig helliggøre ved Min Ånd. De der har et lydøret hjerte samt de, der har øre at høre med og som hører, hvad ånden siger til menighederne - Mit folk.

Et folk som Jeg kan stole på og som Jeg kan betro andre menneskers liv. Et folk som vil føre sjæle til Mig på grund af kærlighed til Mig.

Kristne hyklere

Mange i jeres land, som kalder sig kristne af navn, er det ikke af hjertet. De træder frem i selvretfærdighedens navn og anklager deres brødre og søstre. Lyt ej til disse hyklere. Disse selvbestaltede kristne, som dybest set kun rummer nidkærlighed for deres eget.

Kend Ånden på dens frugt, lyt ej til hyklernes domme og tomme snak. Thi intet godt kommer ud af kødets gerninger.

Tidens tegn

Folk går imod folk. Familier går i opløsning, arbejdspladser bliver nedlagt - dette fortsætter fordi I ikke kender tidens tegn. Dette fortsætter fordi, I er et åndeligt dovent land, der i sit hovmod og sin stolthed tror, at I kan klare jer selv.

Lovløsheden har taget over. Dette er endetidens tegn.

Hvor er Guds frygten? Med et slag kan Jeg tilintetgøre alt. Med et slag kan jeg udrydde al jeres ondskab - se til at I omvender jer, så der ikke sker flere ulykker ind over jer og Jeg må fjerne jer før tid fra jordens overflade.

De kristnes ansvar

Jeg har kaldet Mit folk til at være et bedende folk. Et folk der beder for Min vilje. Bønner som gennem et lydøret hjerte er ledt af Helligånden. Disse bønner vil røre Mit hjerte og Jeg vil bevæge Mig gennem disse bønner.

Jeres land er i stor åndelig nød. Hvor er de kristne, der i hjertet beder for jeres lands omvendelse? Hvor er de kristne, der beder disse hjerteskerende bønner, som vil røre Mit hjerte? Hvem bruger tid med Mig, hvem går i rette med Mig? Hvem har den rette indstilling ind for Mig. Hvem i jeres land skal Jeg rejse op til at gå frem i Mit navn, i Min kraft?

Jeg ser kun få. Omvend jer Danmark, at jeres land ikke kommer ud i endnu større nød. Se jer omkring, åbn jeres øjne for den nød og elendighed, der hærger omkring jer. Rejs jer op I kristne og vis jeres omgivelser, at der er kraft i helligåndsfyldte bønner – at bjergene kan styrtes i havet gennem troen på Mig.

Lad ikke Danmark falde dybere - lad Min hånd komme over jeres land.

Bed for jeres land!!!

Kærlig hilsen
Tamarra

29. juni 2017