

Profetier for Danmark – juni 2018

Guds tid

Krigen oprustes, det er den åndelige krig, der tales om. Lys og mørke vil støde sammen i et omfang, som aldrig er set før. Lys vil forvandles til mørke. Det er det falske lys, Jeg taler om, dét lys som har forført folk ind i et stort bedrag, hvor det gode er det onde og det onde bliver set som det gode.

Det er Min tid nu. Mit lys vil forvandle og afsløre mørket.

Til Danskerne

Danskere, I har længe ladet jer bedrage. I kender ikke mere forskel på godt og ondt. I har mistet jeres fundament og står nu på sandgrund. Når stormen kommer, vil sandet flyve bort under jeres fødder, hvad vil I da bygge på? Hvem vil I da stole på?

I har for længe siden glemt Mig, himlens og jordens Skaber. Mit folk har længe været til grin blandt jer. Men jeg vil rejse Mit folk op nu, I skal få at se, hvem Jeg er, I skal få at se, hvem Mit folk er.

Om regeringen

Jeres regering har længe kørt en egenrådig magt over jeres land. De har ført folket ud til afgrunden. Alt ser godt ud, men kig efter I jeres kroge. Mange lider I jeres land, I ser det ej. I lukker øjnene for de, der har brug for jeres hjælp. Men se, Jeg er deres hjælper. De første skal blive de sidste og de sidste skal blive de første.

Afsløring af løgneren

Jeg dækker ej mere over løgneren. Han skal blive afsløret i stort og småt. Trængslernes tid nærmer sig for de, der har knyttet sig til løgneren. Alt vil blive afsløret! Der vil gå en chokbølge gennem jeres land. Intet er, som det ser ud til.

Om falsk "åndelighed"

En død vil hæрге jeres land. En åndelig død. De, der ser sig selv som værende "åndelige", og de, der har ladet sig fange ind af det falske lys, vil dø åndeligt eller fysisk. Omvend jer til Mig; at Jeg kan skåne jeres liv. Hellere dø åndeligt - hellere erkende at I er gået fejl end at døden tager jer til den evige død.

Tørke

Der vil komme tørke over jeres land. Det er et symbol på åndelige tørke, tørken fra troen på Mig. Jeg vil vise Jer, hvem der er den sande og levende Gud.

Dette er starten på en stor forvandling af jeres land. Jeg vil forvandle først Mit folk og derefter dét folk, som på grund af Mit folk kommer til troen på Mig. Min Ånd vil sænke sig tungt over de, som ønsker at blive forvandlet i Mit billede. Der vil komme en frugt ud af denne forvandling - en synlig forvandling som vil herliggøre Mig.

På kærligheden skal Mit folk kendes.

Danmark, nøden i jeres land er stort

I elsker ej mere hinanden, I dyrker jer selv. De andre er nogle, som skal opfylde jeres behov - I vil intet give tilbage.

Kærligheden er gået kold. I elsker for at få.

Kærlighed er at give, kærligheden er at række ud til andre - uden forventning om at få tilbage.

Min søn gav sit liv for jer, så I kunne få evigt liv.

Et sandt fællesskab vil give liv til hinanden. Fokus vil være på de andres trivsel.

Hvor er dit fokus?

Jeg siger igen: "På kærligheden skal Mit folk kendes"!

Til Mit folk siger jeg:

"Uden kærligheden har du intet!

Omvend jer derfor fuldt ud til Mig. Lad Mig forvandle jer.

Omvendelse vil vise sig gennem frugterne = Mig I dig!"

Kærlig hilsen
Tamarra

29.05.2018