

Profeti for Danmark – juni 2016

Danmark

Ingen kender dagen - tiden er Min. Forordningen for Danmark er i Min hånd.

Trældom - lovtrældom er over jeres land. Enhver lever i deres "verden". Enhver er deres egen lykkes smed. Dette med store bekymringer, angst og usikkerhed til følge. Der er travlhed, stress, jag og forvirring over befolkningen. Også mistro, had og stolthed hviler over landet.

Endnu har kun få erkendt, at jeg er den sande og levende Gud, Ham som førte israelitterne ud af Egyptens trældom. Det samme ønsker Jeg at gøre for jer i dag. Forførelse leder vild - en vej mange går. Fortrøstning og redning ligger i troen på Mig. Jeg glædes over danskerne, men danskernes adfærd behager Mig ikke.

Danmark I kuldsejler. Jeres ledere fører folk på vildspor - bort fra Mig, bort fra trygheden ved at gå sammen med Mig. Danmark står for fald. Hvad, der ikke er Mit, vil falde som Babelstårne. Glødende kul vil snart falde over jer.

I lobhudler (skamroser) hinanden. Kødet gødes. Dette for egens vinding skyld.

Jeg kalder nu på jeres land. Jeg ønsker at velsigne jeres land. Jeg ønsker at give jer en ny start. Lyset i de få vil afsløre mørket over de mange. Jeg har velbehag i enhver, som søger Mig.,

Om landets ledelse

Ej heller er flygtninge-strømmen sendt til jer fra Min hånd. Jeg ønskede for dem, at de skulle blive i deres land og bede for landet, at de i deres eget land skulle finde Mig.

I har sagt ja til en umulig opgave, jeres ledere har ført landet til at kuldsejle. Ingen har spurgt Mig til råds.

Jeg begræder dette. De nye tiltag, som gang på gang bliver lagt over jeres land, ødelægger det for Danskerne. Den humanistiske ånd styrer jeres land og tager jeres velfærd. Velfærd som er velsignet af Mig på grund af jeres forfædres Guds frygt og trofasthed ind for Mig.

Vend om Danmark!!!

Om folketinget

Rystelser vil ske i jeres Folketing, Jeg er ikke glad for det, Jeg ser. Ingen kæmper andres sag, alle har nidkærhed for sit eget.

Danmark, I mangler Mine bud: "Elsk din Gud og elsk din næste som dig selv", men I elsker kun jer selv, hvilket fører til fald.

I har ikke rene hjerter, I er ikke villige til at slippe jeres eget, I er forført af Satan.

Snart vil Jeg fjerne sløret for jeres øjne og I vil se, at det, I gør, fører til fald. Åbn jeres hjerter for Mig. Jeg vil lede landet i tro.

Jeg har fokus på de svage. Danmark, I har kun fokus på jer selv. Mine veje er ikke som jeres, vil du op, må du først ned. Læg alt jeres eget ned, så Jeg kan komme til.

Til de kristne

Åbn jeres øjne, se Jeg fjerner al tåge og Min Ånd kommer til syne.

Egne planer står for fald for de, som vil Min vilje. Min vilje vil ske, kun få vil kendes ved den. Jeg renser ud blandt jer - også i menighederne. Min nåde forkyndes i stort omfang i Kristi legeme, men der hviler samtidig en styring og kontrol over menighederne. Det står for fald.

Ved Min Ånd er der frihed, frihed til at tale og forkynde Mit ord og demonstrere Min almagt.

Menneskefrygt går imod Min plan. Folk forvirres af den (folk som søger kristne). Behag ej hinanden. Det er æres-krænking ind for Mig, når kristne pleaser mennesker, bøjer sig mod mennesker og ikke står fast på Mit ord. Forkynd blot Mit Ord, det har Mit velbehag. Træd mørket under jeres fødder. Kom! - en ny tid venter jer. Stå fast, stå sammen. Aflæg jer det gamle legeme og kom til Mig. Jeg sætter jer fri af kødets begær og gerninger.

Fald og sorg vil præge landet. Lad jer ikke fange ind, men bi på Mig, jeres Herre. Jeg er jeres Gud - og som i Egypten vil Jeg frelse jer.

Om I når det forjættede land; er op til jer. Bøj jer for Mig, stol på Mig og vid, at Jeg er vejen, sandheden og livet. I kan kun nå Faderen gennem Mig, der er ingen anden vej end den vej, som Jeg leder jer. Så saml jeres kors op og følg Mig. Frygter I for den tid, som kommer, kender I Mig ikke.

Jeg skiller vandene for jer, men tør I gå igennem?

Jeg kalder nu Mit folk frem. Lyt til de, der kender Mig. Sygdom, lidelser, økonomisk konkurs og mangler, magtskyg, håbløshed og forfald kommer ikke fra Mig.

Mit folk: Slip jeres eget liv, som Jesus slap sit liv for enhver af jer. Vend om til Mig. Jeg elsker jer og ønsker at fylde enhver af jer op med Min kraft og styrke.

Jeg ønsker at herliggøre Mig selv igennem enhver af jer. Lad Mig komme til. Lid samme lidelse, som Jesus gjorde for dig. Han gav sit liv til Mig og gjorde Mine gerninger. Han gjorde dette for dig, som Jeg ønsker, at du skal gøre for din næste.

Det er det store frafalds tid. Folk lader sig forføre. Mange kristne lader sig forføre. Kend Mine ord og søg Mig. Der er en stor beskyttelse heri.

Kend Mine ord og hjælp hinanden til at søge Mit nærvær. Giv ej op, Jeg slipper jer ikke. Men mange slipper Mig, når prøvelserne kommer.

Jeg ransager jeres hjerter og nyrer. Jeg ryster jer fri af trældommens lænker (kødet) og ønsker, at I skal blive et Helligåndsfyldt folk. Kun få lader dette ske. I vil se Min herlighed. Jeg vil føre jer frem. Glæd jer for Min nåde indtræder snart til stor forvandling.

Opfordring til bøn

Bed for Danmark - og husk, at bøn er jeres stærkeste våben. Pris Mig for at løse. Jeg har alt i Min hånd.

Profetisk værksted, 25. maj 2016