

## **Profeti for Danmark – juni 2015**

*(profetien kan sammenholdes med Esajas kap. 30-32)*

### **Tilstandene i Danmark**

Der er meget mørke over Danmark og det eskalerer.

Der er stor modstand i Danmark omkring mine ord og Mine forordninger.

Danmark, du har vendt ryggen til din skaber og frelser. Du er som en isflage, der har revet sig løs fra bjerget. Afskåret er Du overladt til vind og vejr, du driver hid og did og er fortabt. Du går egne veje, har egne meninger og vil kun dit eget.

Foragt for Mit ord, falske byrder, hovmod, håbløshed, tristhed og egenrådighed ligger over landet. Landeplagen (Satan) hersker iblandt jer. Bryd det og se til, at I omvender jer!

Danskere, I har ingen hæmninger omkring, hvordan I behandler jeres næste. Lad være med at være så ukærlige overfor hinanden. Enhver vil sit eget bedste. Og så kan I ikke forstå, at så mange lider. "Alt er tilladt", står der skrevet og Gud har givet dig din frie vilje. Men denne vej koster dig Guds velsignelser og frelse.

Hvor Jeg er, der er rart at være; men Danmark: I er der ikke! I har en ungdom, der går i deres forældres fodspor. Fordærv ses i by og land. I har søgt tilflugt i et system, som ikke kan beskytte jer og nu kommer prisen. Mure vil falde, fortvivlelse vil herske. Det, I har troet på, vil falde og Jeg tillader, at det sker – ikke for at se jer fortvivlet, men for at nyt kan bygges op.

Det er visdom at kunne Mine ord. Jeg siger, at enhver, der har øje for sit eget, kommer i smerte. Kun i troen på Jesus Kristus er der frihed og ægte glæde.

I bygger på jeres egen visdom, men alt det forgår. Kun hvad der er bygget på Mine ord består.

### **Om Regeringen**

Se på jeres regering, de prøver at regne tingene ud. De konspirerer, de spiller hinanden ud og de splittes. De vil overgå hinanden, men de går ned. Et syn: "Ser regeringen farer rundt som forvirrede høns". De kan ikke forstå, hvad der sker, de er magtesløse.

Alt, der ikke kommer fra Mig, vil blive afsløret og stillet til offentligt skue. Og nu kan jeg komme til. Jeg vil vise dem, at Jeg er Herren, den eneste og sande Gud. Jeres regering står for fald. Stol ikke på deres løfter, de taler med falske tunger. Jeg indsætter og afsætter, så find fred med det, der sker i jeres folketing nu og i den kommende tid, vid at det kommer fra Mig, Jeg vil rejse den nye regering, nogle bliver og nye kommer til.

## **Om valget**

Jeres land vil få et nyt politisk system – styret af personligheder, der vil Danmark det godt. Forstandige og kærlige mennesker: Folk, som ved noget om det, de taler om og som vil skabe et retfærdigt system. Det lyder banalt, men er meget alvorligt ment – og nødvendigt for Mit komme.

Stem for mere af Guds rige her i jeres land. Stem på personer og ikke på partier. Jeg (Gud) har placeret Mit folk ind i nogle partier og Min Ånd vil påvirke dem. Gå i bøn, før I stemmer.

## **Nye tider**

Min tid er kommet. Mit lys trænger sig på over Danmark. Der kommer en hård tid, men stol på Mig og snart vil mit lys slå bort mørket. Sandhedens time er kommet, magt og manipulation vil blive afsløret.

Døren er blevet åbnet til Himlen og Min tid som Hersker over dette land er kommet. Det bliver en tid med Min retfærdighed og herlighed. Mørket vil trænge sig på, på grund af Mit voksende nærvær; men fortvivl ikke og hold jer til Mig, jeres Gud.

## **Ideer og tanker står for fald**

Økonomien står for fald.

Arbejdsmarkedet knækker og regeringens store planer falder. Flere og flere ryger ud af det dagpengesystem, der er bygget op.

Danmark lider, men der er kun start-veerne, der mærkes. Vend om til troen på Mig og Jeg vil vende jeres lands skæbne, som lige nu går mod mere forfald og flere lidelser. Jeres land vil blive rystet, men det må ske, for at jeres nation vil vende om til Mig, Jeg er jeres Gud - og som i Ægypten, vil Jeg vise Min almagt.

Se på jeres næste, tag hånd om de lidelser; I ser. Stop med kun at tænke på jer selv. Jeg vil rejse Mit folk op og de, der kigger på Mig, vil mærke Min herlighed. En hård tid går I i møde, men jeres frelse er nær, så søg Mig.

Min nåde er over landet. Overgiv landet i bøn til Mig. Jeg vil gøre store ting. Min herlighed forløses.

## **Til de kristne**

Hvor er Gud, bliver der spurgt? Ingen ser, at Jeg er nær.

Rejs jer op, forkynd Mine ord, vis folk vejen! Jeg er i jeres nærhed. Lad ej Landeplagen (Satan) herske blandt jer. Gå i forbøn for jeres land.

Bed for det kommende valg, at Min vilje må ske. Bind dagligt hovmods ånd og skinsygens ånd og befal dem at forlade jeres land. I ligger på den lade side, vil I være med-årsag til Danmarks fald? Ved Mit folks bønner vil Jeg vende jeres lands skæbne.

I, der kalder jer kristne, hvor er jeres bønner? - hvor er jeres lidenskab efter Min vilje? Hvor er jeres kærlighed til Mig og hvor er jeres Guds frygt? I kalder jer kristne, men I forholder jer til verden som hedningene.

Se til, at I forkynder Mit ord i glæde og troskab over for Mig. Bland ej verden ind over, det giver forvirring. Mit ord er levende, træk ikke fra og læg ikke til. Jeg har store planer for jer, Mit folk.

Der ligger en håbløshed i Kristi legeme. Se til, at I omvender jer. Noget nyt er på vej. Jeg, jeres Gud, har ikke behov for jeres stolte gerninger. Se til, at I omvender jer. Jeg har brug for brugbare kar, der vil følge Mig og Mine befalinger.

### **Guds længsel**

Så omvend jer, Mit folk. Jeg har jer kær. Vend om til Mig, overgiv jer til Mig, giv jer tid med Mig, bed til Mig og søg Mig. Jeg gør nyt, stol på Mig, glæd jer. Alt forgår, men Jeg er evig. Se på Mig, Jeg er jeres Fader, jeres Gud som skabte himlen og jorden. Tro krigere skal få Min herlighed at se. Byd Mig ind i lovprisning, fryd jer i taksigelse. I sandhed og lys er Jeg at finde.

**Stå i forventning til Mit komme, Min besøgstid er nu !**

Profetisk værksted, 27. maj 2015