

Profeti for Danmark – maj 2016

Formaning og afsløring

I utugtige, uforstandige mennesker. Afgudsdyrkere, mørkets tjenere - I stinker i mine næsebor.

I tror, I gør gode gerninger. I gør egne gerninger, går mørkets ærinde. I ved det ikke, men I giver Satan al magt. I er et humanistisk land, som har nidkærhed for jeres eget. I dyrker jer selv - selvdyrkelse.

Mægtige tunger smælder og varsler ondt. Forvirring er over jeres land. Der hersker uro og splid.

I lever i en slags forjættelses land - for mange at se. Mange ønsker at få del i jeres overflod, ikke alle med rene motiver. Del blot ud, men gør det med visdom. Min visdom, siger Herren, uden den får den humanistiske ånd plads i jeres samfund og for Mig er den vederstyggelig.

Er I lykkelige? - NEJ

Har I fred i hjertet? - NEJ

Elsker du din næste som dig selv? - NEJ

For DET behager ikke mørkets fyrster, de elsker nemlig kun sig selv - ingen andre.

Vær vis, når du bedømmer, vær vis, når du taler. Det er ikke, hvad du spiser, der forurener, det er, hvad der kommer ud af din mund.

Der er ord til liv og ord til død.

Danmark, I går i dødens dal. Dette i mere end en forstand. Dødsriget hviler over de, der ikke tror på Mig. Og de fleste af jer, der tror på Mig, vandrer i dødens dal. Den vise ved, hvad Jeg taler om.

Guds kalden

Vend om til Mig, Danmark - de ikke-troende for at få evigt liv og de troende for at få Mine velsignelser. Dette for at Jeg kan blive herliggjort.

Jeg er almægtig og landet overgiver sig snart til Mig. I skal se en helt ny dimension. I skal se, at Jeg er Herren, jeres Gud.

Stolthed og hovmod hænger, men det står for fald. Enhver er sig selv nærmest. Ingen giver tid til sin næste. Enhver kan klare sig selv.

Der er en lille skare (de overgivne kristne) i jeres land, som jeg rejser op nu. Følg dem og I vil finde Min barmhjertighed. Vedbliver I at gå egne veje, vil Min dom falde.

Forvent et mirakel så stort, som ikke er set før.

Se, jeg elsker jer, har altid og vil altid elske jer. Der kommer en tid med tumult. Jeg vil rydde op og det vil gøre ondt på jer. Men HUSK: Jeg elsker hver og en af jer. Vend blikket mod Mig, kun Mig kan I stole på - nu og altid.

Min hånd hviler tungt over jeres nation. Tiden for en (kort) vækkelse nærmer sig. Jorden vil ryste under jer, der vil lyde gråd og tænders gnidsel.

Danmark, Jeg rækker Min hånd ud mod dig. Jeg inviterer dig til at tilhøre Mig. Trøstens Gud, Kærlighedens Gud, himlens og jordens skaber rækker nu hånden ud mod dig.

Grib Min tid, den er nu. Jeg vil skille bukkene fra fårene.

Guds indgriben

Snart vil der komme forandringer over jeres land. Jeg vil gribe ind og skabe forandringer. Jeg vil bringe lys, hvor der før var mørke.

(Et syn: Ser en arm og hånd komme ind over landet. Armen fejer mørket i en afgrund. Tilbage er lyset, troens børn. Her komme en hånd ind over og plukker ud fra mængden. Nogle kommer i smeltediglen andre bliver velsignet.)

Se til at du bliver velsignet af Mig. Min nåde er stor og Min barmhjertighed favner bredt.

Oprustning er i gang - levendegørelse af de planer Jeg har for jeres land. En plan om lykke og ikke om ulykke.

Hvorfor tækkes I mørket? Hvorfor går I dødens vej? Jeg græder med jer, der græder, og lider med jer, der lider. Men ingen lidelser kommer fra Mig.

Jeg vender op og ned på jeres verden, I vil få ting at se, som I aldrig har forestillet jer kunne ske.

Jeg vil åbne jeres øjne og læge jeres hjerter.

I kommer til at tro på Mig. I vil blive en nation af troende folk. Velkommen til Mit rige.

Om Regeringen

Kraftige rystelser vil ramme jeres regering.

Christiansborg vil ryste. Fundamentet vil ej bestå, men nyt vil skyde op. Vid, at det kommer fra Min hånd.

Til de kristne

Stå sammen, I kristne. Knyt bånd og søg fællesskaber. Skab en alliance i tro.

Omvend jer alle, før eller siden vil I bøje knæ. Tiden er til at komme frem for Mig i ydmyghed og bøje jer. Ellers vil Jeg bøje jer.

Hovmod og stolthed står for fald. Vær ikke bange; men kom frem for nådens trone, så I kan få barmhjertighed og hjælp i rette tid. Sorg og smerte vil fylde jeres gader. Jeg vil vende alt om for, at omvende jer. I er et genstridigt folk.

Jeg er dog med jer og vil gå foran jer i jeres kampe. Jeg vil lede slagets gang, som David blev udrustet, vil Jeg udruste jer til sejr.

Dette er vigtigt: Hav KUN Mig for øje. Se jer ikke tilbage - se på Mig.

Hvad, I troede på, vil falde og Jeg gør nyt - helt NYT.

Vil I være med, så glem hvad der ligger bagude og stræk jer mod det, der ligger foran jer: Målet er sejrene i Mig.

Jeg prøver Mit folk, Jeg renser og lutrer det til et liv i overflod.

Overfloden består af Min kærlighed. Min kærlighed og fred vil følge de der følger Mig.

Bliv i Mig og Jeg bliver i jer. Mit folk kender denne sandhed.

Søg tilbage til Mig, Danmark, så mørket ikke vil gribe dig for evigt.

Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet.

Stol på Mine ord. Den vise gør det. Kom frem i lyset

Guds befaling om bøn

Det er nødvendigt, at alle Jesus disciple i Danmark beder for alle de, der styrer landet.

Der står skrevet i 1. Tim. 2 v 2-3, at det er godt og værdsat hos Mig, jeres Frelser, at I beder specielt for konger og alle i ledende stillinger, så I kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med værdighed, som ærer Mig.

I kristne i Danmark, vær respektfulde i jeres forhold til landets myndigheder. Overgiv nationen til Mig. Lad dét falde, som må falde. Lad Mig komme indover jer. Vis respekt for hinanden. Gå frem i Mit navn med sandhed og glæde. Lad Mig komme til. Hav ej egne planer. Lad Mig gøre det. Plageånder og forvirring ligger over landet. Bind dem og bryd det. Bed for, at forandringerne vil ske. Bed Min Ånd ind over jeres regering og se forandringer vil ske.

Min overflod er lige over jer, forløs den. Min kærlighed er stor og Jeg længes efter at gøre nyt over landet. Giv landet til Mig i bøn. Træd tilbage. Jeg gør værket.

Profetisk værksted, 20. april 2016