

Profetier for Danmark – feb. 2022

Jeg ser: "En boble der er spændt til bristepunktet. Pludselig taber boblen luften og kolliderer"

Nogle eller noget har tabt pusten og ligger slapt tilbage. En hård kamp er ved at være slut, den har kostet menneskeliv, penge og haft store personlige omkostninger.

Det gamle liv (som vi kender det) vender ikke tilbage. Jeg fornemmer et "aldrig". Noget nyt opstår.

Den menneskelige egenrådighed, som udspringer sig i magt og overgreb, vil bide sig selv i halen. Det ligner en giftig slange, der bider sig selv i halen.

Hovmod må falde, penge skifter hænder, magt positioner ændrer sig. Et kommende valg ligger forude. Intet kommer I mere til at forudse. Danmark rystes.

Til de troende

Jeg vil rejse et sandt, troende folk op. De vil stå på Mit Ord og holde fast i Mine løfter.

Det er ikke kun "ude i verden", at mennesker misbruger deres embede til magt lignende overgreb. Dette foregår også i det, som I kalder kirkerne, Guds huse. Men se, Jeg er ikke at finde dér. Jeg vil ikke kendes ved de huse! Ja, I bruger Mit navn, men Jeg er der ikke!

Jeg er ikke at finde i magt, Jeg er ikke at finde i loven. MIT folk ved, hvad Jeg taler om.

Tiderne skifter nu. Den kommende tid er Min tid. Der vil komme et kraftigt nærvær fra Mig over de af Mit folk, der har ladet sig forvandle under Åndens tugt, de af Mit folk der har spist af Mit brød og som ikke har ladet sig vildfare.

Verden

Sablerne rasler, de magtsyge bliver endnu mere magtsyge, de begærlige bliver endnu mere begærlige, men ikke engang Mit folk kan se, hvem der raser i disse mennesker.

Mit folk verden over har ladet sig forføre af store ord fra mænd, der ikke kender Mig. De kender til Mig, men de kender Mig ikke. Deres ord kildrer i jeres ører, men sandheden hører I ikke.

Elsk Gud og elsk din næste.

Profeti givet til
Tamarra

februar 2022