

Profetier for Danmark – februar 2021

I det ydre ses stilstand. I det skjulte er der kaos. Der er splid blandt landets ledere. Oprør og uro ses overalt bag murerne. Det er en forvandlingstid. Det er en oprydningstid. For mange kokke fordærver maden. Jeg vil indsætte og afsætte. Ingen kan fremover mere kalde sig selv frem. Jeg har en plan med jeres land.

På samfundets bund lider mange. Ingen tager sig rigtigt af dem. Der er blevet for stor forskel på "de rige og de fattige". De rige tager for sig af retterne, men de har glemt, hvor deres rigdom kommer fra. Jeg vil vriste deres tyvegods ud af hænderne på dem.

Uærlighed er blevet en trend blandt de velhavende. Men Jeg vil vise dem, at ærlighed varer længst. Der kommer en økonomisk kollaps, ingen vil være forberedte på det. Ingen ved, hvor det kommer fra, de har glemt Mig.

Til de kristne

Og I, mit folk, I ser skævt til hinanden, I ser ned på hinanden. Pas på jeres tunge, I dømmes, som I selv dømmes.

Der kommer en tid, det er nu, hvor Min herlighed skal rejse sig over Mit folk. Se til, at du ikke efterlades i ørkenen. På Min kærlighed skal Mit folk kendes. Kiv og splid hører ikke til i Mit hus. Kærlighed, ydmyghed og omsorg er, hvad Jeg ønsker.

Det er en høsttid nu. Jeg vil kalde mange til Mit hus. Jeg vil - gennem Mit udvalgte folk - forvandle jeres land. Danmark skal se Min herlighed. Jeg er kommet for at sætte fanger i frihed. Min nåde skal kendes. Min kærlighed skal råde over Mit folk.

Til regeringen

I vil sprænges indefra. Der er oprør blandt jer. Der er ingen loyalitet, enhver hytter sit eget. Der kastes med sten. Jeg er dog den, der har dommen. Der venter et overraskende skift.

Gud kæmper for os

Et syn: Der er en åndelig kamp i gang i vores land. Den ene hær er stor, en anden hær er meget mindre. Den store hær er aggressiv og udøver vold. Den anden hær står blot med løftede arme, men de kan ikke såres.

Forklaring: Gud selv kæmper for vores land. På de kristnes bønner har Gud sendt en hær fra himmelen til at slå et åndeligt mørke bort over vores land.

Gud selv kæmper for os. Den store hær, er fyldt med fordærv, løgne og forførelse. Den anden hær er Guds hær, der kæmper for at bane vejen, for at Guds herlighed skal komme over vores land.

Et syn: Ser lys forude. Omkring marts april måned. Guds folk bliver tydelige i Danmark.

Befolkningen

Jeg ser efterfølgende et land som er splittet i to dele. Det ene område er lyst, det andet område er mørkt. Lyset går imod mørket.

Profeti givet til
Tamarra
01.02.2021