

Profeti for Danmark – februar 2016

Danmark

Der fornemmes en stor vrede over Danmark.

(Et syn: En strakt finger, der pegede på forskellige steder i Danmark og lyn, der flyver afsted og slår ned.) "Dette er Min retfærdighed", siger Herren.

Danmark er et egenrådigt land. Der er en ånd af hor over landet. Landet er i forfald. Ufreden tager til, ligeså afmægtigheden, troløsheden, vreden og håbløsheden. I fraviger Mine love, Mine bud. I fraviger jer Min retledning.

Men, Danmark, Jeg vil velsigne jer. Min Ånd vil falde over jeres land. (Helligåndens komme over landet er velsignelsen, da Guds retfærdighed vil afsløres). Det giver splid, ufred og oprør imod Mig. Der kommer hårde tider, alt vil blive vendt op og ned. Intet kan mere skjules. Nationen vil samles, ting, som vil ske, vil ryste folk i deres grundvolde.

Mørket kommer ikke fra Mig og de ting, der vil ske, kommer ikke fra Mig. Men Jeg tillader, at tingene sker. Jeg vil belære og undervise jer alle i: At det er Mig, der er Herre, at I ingen steder kommer uden Min medvirken og at I ikke kan stå alene. Det har aldrig været meningen, at mennesket skulle stå alene. Dette hovmod står nu for fald. - Og det igennem oprør.

Det er Mit folk, som kommer til at stå dette oprør imod. Det er Mit folk, som Jeg har kaldet til krig, der kommer til at træde frem og tale Mine ord ind over det genstridige folk.

Umærkeligt, som den sagte vind, vil Jeg indtage landet og tage tilbage, hvad mørket har stjålet. Det vil ikke ske uden sværds slag og tænders gnidsel. Folk vil undre sig over, hvad der sker, de kan ikke forstå, for ændringen sker i det skjulte - i det åndelige: Det mange ikke kender til eller tror på. Heller ikke alle "såkaldte kristne" vil forstå.

Nogen vil dog genkende Min Ånd, vide hvad der sker og hvorfor. Fortvivl ej, som disciplene i båden, da Jesus kom gående på vandet, for at redde dem fra stormen. Jeg er kommet for at redde jer fra jeres vantro, kommet for at kalde jer. I er skabt til at leve med Mig.

Udrust jer, kig ikke på jeres omstændigheder, lyt ikke til jeres følelser, men hold fokus på Mig. Holder I ikke fokus på Mig, vil fjendens pile såre jer. Flere af jer vil falde, fordi I ikke har taget den fulde udrustning på.

Se alvoren af at være i krig.

Om landets ledere

Regeringen vil falde, de står ikke på Mine ord og er derfor uden udrustning. De ved ikke, hvilket ben de skal stå på, de vakler hid og did. De frygter regnskabet's time - og det har de god grund til, for timen er nær.

Kongehuset vil komme i splid med sig selv. Heller ikke de står på Mine ord.

Mange af landets ledere vil bukke under for presset, deres begær efter magt, penge og position.

Jeg rydder op nu, kaos vil herske en tid endnu, men frygt ikke, stol på at Jeg gør nyt. Jeg elsker jer og vil forløse nyt over landet. Snart kommer det, glæd jer. Jeg griber ind med Min nåde.

Til de kristne

Danmark, Jeg kalder jer til omvendelse. De, der vender om i troen på Mig og Mine ord, vil blive velsignet. De, der vedbliver at gå i oprør mod Mig og Mit folk, har forbandet sig selv. Jeg begræder dette. Buk ej under for mørkets tag i jer. Bland ikke verdens tale med Mine Ord og hav ej fordomme (fordomme er at lytte til fordærvets ånd). Hav ej egne agendaer og knyt jer ej til jeres sind og tanker.

Hav Mig i jeres tanker på alle jeres veje. Lad jer ikke forvirre, men stå fast på Mine ord. I vil da stå uangribelige ind for Mit ansigt.

Stol ej mere på jer selv. Tro på Mig. Læg jeres eget ned, følg Mine ord. Lad Mig forme og støbe. Lad Min vilje ske i jeres eget liv. Dette for at fjenden ikke skal snigløbne jer.

I har ikke mere tid at give af. Jeg har været langmodig og tålmodig med jer, Mit folk. Men verdens ødelæggelser kan ikke bære mere. Det bliver for ondt. Derfor griber Jeg ind. Det er tiden nu, hvor Jeg vil herliggøre Mig selv.

Mit folk er presset mange steder i verden, men snart vil Mine mirakler ske og mange vil komme til tro. Naturkatastrofer vil tage til. Ønsk ikke, at Jeg trækker Mit nærvær, for sker det, vil I se, hvor meget Jeg har skånet jer for. Jeg har ikke givet jer som fortjent (Herren kunne have ladet det gå, som Sodoma og Gomorra), Jeg elsker jer og Min nåde har været med jer. Men: Omvend jer nu, ellers kan det have fatale konsekvenser. Bøn er jeres stærkeste våben, så fat jeres sværd og gå i åndelig krig. Mørket skal besejres, inden det medfører undergang.

Jeres kirker (bygget i egen kraft) bliver nedlagt og Mine kirker bliver bygget på ny jord. Stolthed og humanisme ønsker Jeg ud af menighederne. Trolddom og okkultisme hænger i menighederne, det har ikke Mit velbehag. Al dette står for fald. Ligeså gør egennyttighed og stolte planer.

Giv landet i Mine hænder. Gå i forbøn for nationen og forvent Min indgriben. Stå sammen i glæde og lovsang, løft Mit mægtige navn op i lovprisning og Min herlighed skal forløses over jer.

Giv jer tid med Mig. I det sene forår og hen imod sommeren sker der en forvandling.

Fornemmer at denne forvandling kræver bøn, for at løftet skal forløses.

Bed imod at landet ikke skal bo/leve under et stråtag, da det vil forgå og brænde op under ildprøven (Her hentydes til egne gerninger. Kun hvad der er bygget af Gud selv - Helligånden gennem mennesker - vil bestå).

Bed imod manglende årvågenhed og bed om en brat opvågning samt forløsning af Mit rige. "Solen står op over mørket. Alt kommer til at stå klart".

Jeg har stor kærlighed til landet. Jeg elsker enhver. Ingen mere eller Mindre. Men Jeg søger villige hjerter, som vil Min vilje.

Om verden

Verden vil larme for en periode, så vil alt blive stille. Det er frygtens tid, Jeg taler om.

Profetisk værksted, 27. januar 2016