

Profeti for Danmark – år 2016

Danmark

I er et land uden Guds frygt. I går egne veje - både de, der leder landet, og de der lader sig lede. I lytter til de forkerte stemmer, jeres samvittighed er lammet. Som spedalske bevæger I jer ind i det mørkestes mørke, I går døden i møde. I lever i fordærvets land.

Plageånder intimiderer landet, bind dem og bryd det. Satan, Landeplagen, hærger landet og menighederne i landet. Der er en legal rettighed for dem til at hærge. Der er løgn, bedrag og spådom indover. Det roder (åndeligt rod) og det går forbi Mit ord.

Danmark, I har lukket mørket /afgudsdyrkelse ind i jeres land og I har gjort jer selv til Guder i jeres eget liv. Stress og angst kommer af, at intet menneske er kaldet til at gå egne veje. Men glæd jer, Jeg gør nyt indover jeres nation. Beskyttelsen ligger i at gå Mine veje. Jeg har en vej for hver af jer; en vej til lykke og ikke til ulykke.

Der kommer en konsekvens af jeres ulydighed. Jeres Babelstårne vil falde. Hvad I har skabt for jer selv og for egen vinding skyld vil falde.

Regeringen vil komme i store vanskeligheder, der vil komme splid og frafald, som ikke er set før. Enhver vil kæmpe for sig selv, men det vil ikke lykkes. Al splid, korrupsion, løgne og bedrag fra landets ledere vil nu blive afsløret.

Regeringen står på gyngede grund. Deres agendaer vil blive afsløret og mange mennesker vil føle sig snydt. Jeg vil afsætte og indsætte, intet er og bliver, som det ser ud til.

Danmark, Jeg kalder jer nu ind i Mit nærvær. Jeg kalder jer til frelse til det evige liv - og jeg kalder Mit folk til omvendelse nu. Jeg kalder Mit folk til at træde deres kød og deres sind under fode og lade Min herlighed komme til, så det danske folk og deres ledere kan se, at Jeg er Herren, jeres Gud. Ham der skabte himlen og jorden og menneskene i Sit billede.

Jeg har alt i Min hånd; men se til, at I går på Min vej. Overgiv jeres liv til mig. Jeg har høje tanker om jer. Træd ind på Min sti og glæd jer over Mig. Alt er fuldbragt ved Mig.

Verden

Endetiden nærmer sig, mørket bliver tættere, vold og terror, ondskab og korrupsion eskalerer, men det vil æde sig selv indefra - som en kræftsvulst.

Lande vil bekrige lande, religioner vil bekrige religioner alt sammen i Mit navn. Men se, Jeg er ikke med i det. Jeg vil lade folk udrydde folk, de vil dø på grund af deres magtbegær. De vil dø på grund af de domme, som de lægger over andre. Som de dømmes, skal de selv blive dømt. Kun én er kaldet til at dømmes: Min søn, Jesus Kristus.

Jeg græder, det gør ondt. Men oven over skinner solen. Lyset vil fortrænge mørket. Foråret nærmer sig og nye spirer skyder frem.

Til de Kristne

I - de kristne - er disse spirer, der vokser og vokser som nye vinranker, vinranker der vil bære mange frugter, frugter der vil smide kerner i ny jord: de spirer og breder sig på jorden.

Det er hårde tider, fanden høster sine; men Jeg er først, størst og sidst. Sæt jeres lid til Mig.

Tak Mig, at alt er forløst - og se Himlen på jorden.

Danmark, Jeg vil nu rejse Mit folk op og de ikke-troende skal få at se, at Jeg er herren, deres Gud. Den levende og sande Gud. Jeg vil velsigne Mit folk, de der har valgt at gå med Mig. De, der ikke længere lever for egen vindings skyld, men lever for at herliggøre Mig.

Min Ånd vil falde over det overgivne folk, Jeg har givet dem magt til at uddrive dæmoner, helbrede de syge, oprejse de døde. Jeg vil lade pengene skifte hænder, de fattige vil blive rige og de rige fattige. Heri ligger en stor hemmelighed.

("Får en oplevelse af, at det handler om, at Herren ønsker at rejse alle op ved Hans nåde - og for at blive frelst må du dø i kødet. Det handler ikke om straf; men om Helliggørelse.")

Jeg vil sprænge åget over Mit folk - give tilbage syv fold af, hvad tyven har stjålet og udruste dem med overnaturlige kræfter. Disse kræfter er kun til brug for Mit rige, hav jer dette for øje.

Jesu Kristi nåde vil komme over Mit folk. Glæd jer over, at Min nåde er stor. Frygt ej, Jeg er med jer. Men læg nu ned jeres eget. Hovmod står for fald, ydmyg jer ind for Mig. I står hver især til ansvar for Mig. I begiver jer ind i et helt nyt landskab. I Min kærlighed er der intet usømmeligt, lad Mig blive æret gennem jer. Stol på Mig. Jeg gør nyt ind over jer. Stå i glæde og forventning til, at Jeg griber ind. Gråd bliver vendt til glæde.

Menighederne, der knytter sig til humanisme, føler sig forbigået. I går forbi Min vej og det betyder fravær af velsignelser.

Profetisk værksted, 31. december 2015