

Jesu fødsel, død og opstandelse i dommerbogen

kap. 13 – 16.

Et af hovedformålene med Biblen er at fortælle om Kristus, det ser vi i Det Ny Testamente; men også i Det Gamle Testamente. Profeter profeterede om Jesus og det værk, Han gjorde. Men også historierne om Noah, Abraham, Isak, Jakob og Joseph m.fl. fortæller om Kristus og om Guds frelses plan. Paulus beskriver den som, at den har været skjult, men nu er åbenbaret. Der står skrevet: ” jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn.” (Gal. 2;20). Det er kernen i kristenlivet – ”Jesus Kristus” – alt handler om Ham. Han er sandheden, livet og vejen (Joh. 14;6) – intet er til uden Ham og intet består uden Ham (Kol. 1;17)

Fødsel

Samson

Israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne, og Herren gav dem i filistrenes hånd i fyrre år.

I Sor'a boede der en mand af daniternes slægt; han hed Manoa. Hans kone var ufrugtbar og havde ingen børn. Men Herrens engel viste sig for kvinden og sagde til hende: »Du er ufrugtbar og har ikke fået børn; men du skal blive med barn og føde en søn. Tag dig i agt for at drikke vin eller øl, og spis ikke noget, der er urent. For du skal blive med barn og føde en søn. Der må aldrig komme en ragekniv på hans hoved; for drengen skal være Guds nasiræer lige fra moders liv. Han skal gøre de første skridt til at frelse Israel fra filistrene.«

Kvinden fødte en søn, og hun kaldte ham Samson. Drengen voksede op, og Herren velsignede ham. Og Herrens ånd begyndte at virke i ham i Dans lejr mellem Sor'a og Eshtaol.

En nasiræer er en som er viet til Gud, men andre ord er det en som er ren.

Jesus

Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højstes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« (Luk. 1;28-33)

Ham, der ikke kendte til synd, har Han gjort til synd for os (2. Kor. 5;21a)

Jesus var uden synd, ligesom Samson var ren.

Tilfangetagelsen af

Samson

Dalila var prostitueret, hvilket vil sige, at hun vaklede mellem sin kærlighed til Samson og sin kærlighed til verden, der vises som penge. Hun skulle afsløre for filisterfyrsterne, hvordan Samson havde fået sin kraft. Efter flere forsøg, hvor Samson havde snydt hende, fortalte Han sandheden.

Dalila var nu klar over, at han havde fortalt hende sandheden, og hun sendte bud efter filisterfyrsterne og sagde: »Kom, for denne gang har han fortalt mig sandheden.« Filisterfyrsterne kom op til hende, og de havde pengene med. Hun dyssede ham i søvn i sit skød, og hun tilkaldte en mand, som skar hans syv hårfletninger af. Fra da af var han uskadeliggjort og havde mistet sine kræfter. Så sagde hun: »Filistrene er over dig, Samson!« Han vågnede og tænkte: »Jeg skal nok slippe fra det og ryste mig fri ligesom de andre gange.« Men filistrene greb ham og stak øjnene ud på ham og førte ham ned til Gaza, hvor de lagde ham i lænker, og i fængslet blev han sat til at dreje kværnen.

Jesus

Judas, der var en af Jesu disciple, vaklede som Dalila mellem sin kærlighed til Kristus og verden.

Endnu mens han talte, kom Judas, en af de tolv, fulgt af en stor skare med sværd og knipler fra ypperstepræsterne og folkets ældste. Han, som forrådt ham, havde aftalt et tegn med dem og sagt: Det er ham, som jeg kysser; grib ham! Han gik straks hen til Jesus, hilste ham med et »Rabbi!« og kyssede ham. Jesus sagde til ham: »Min ven, nu har du gjort dit.« Da kom de hen og lagde hånd på Jesus og greb ham. (Matt. 26;47-50)

Både Samson og Jesus bliver forrådt af én tæt på dem - for penge. Jeg tror, at filistrene repræsenterer jøderne, da det var de religiøse jødiske ledere, som var modstandere af Jesus.

Forladt af Gud

Samson

Han vidste nemlig ikke, at Herren havde forladt ham. Men filistrene greb ham og stak øjnene ud på ham og førte ham ned til Gaza, hvor de lagde ham i lænker, og i fængslet blev han sat til at dreje kværnen.

Jesus

Men fra den sjette time faldt der mørke over hele jorden indtil den niende time. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Matt. 27;45-47)

Fordi, Samsons hår blev klippet af, var Han som en uren. En nasiræer skulle klippe sit hår af, når Han f.eks. havde været i nærheden af en død, der blev betragtet som uren.

Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os (2. Kor. 5;21)

Jesus tog vores synder på sig, og blev en synder for vores skyld – hvilket betød, at Gud måtte vende sig fra Ham på grund af vores synd – ligesom Han måtte vende sig fra Samson, der var uden skyld i, at Hans hår blev klippet af.

Samsons død

Men hans hår, der var blevet skåret af, begyndte at vokse ud igen.

Det betyder, at Herren stadig er med ham. Samsons død vidner om Jesu Kristi opstandelse. Det fortæller os, at Satan ikke har sejret – selvom det måske ser sådan ud.

Samson sagde til drengen, der førte ham ved hånden: »Slip mig, og lad mig røre ved søjlerne, som bærer taget, så jeg kan læne mig til dem.« Huset var fuldt af mænd og kvinder, alle filisterfyrsterne var der, og på taget var der omkring tre tusind mænd og kvinder, som så på, at de morede sig over Samson. Da råbte Samson til Herren: »Gud Herre! Husk på mig, og giv mig min styrke igen blot denne ene gang, Gud, så jeg kan hævne mig på filistrene for et af mine to øjne.« Samson satte hænderne mod de to søjler i midten, som bar taget, og stemmede imod den ene med sin højre hånd og imod den anden med sin venstre og sagde: »Lad mig dø sammen med filistrene!« Så rettede han sig ud med en sådan kraft, at huset styrtede sammen over fyrsterne og alle de folk, der var der. Sådan dræbte han ved sin død flere, end han havde dræbt, mens han levede.

Samson dræber flere ved sin død, end han havde gjort i live. Jesus kæmpede mod Satans magt på jorden, da Han gik på den. Jesus besejrede Satan dér, hvor Han gik, ved at helbrede og uddrive dæmoner – men den endelige sejr over Satan vandt Han ved opstandelsen. Det var Satans endeligt – for Jesus vandt evigt liv til alle, som tror på Ham. Og derved vidner Samsons død om Kristi opstandelse.

Satans magt er frygt, uden frygt har han ingen magt. Derfor står der skrevet:

Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. (Kol. 2;14-15)

Korset tog alt, hvad der stod mellem dig og Gud, korset bragte forsoning og fred. Opstandelsen fjernede det sidste greb, som Satan har – nemlig frygten.

Guds ord handler om Jesus Kristus, Hans død og opstandelse samt betydningen af dette – for det var Hans frelses plan helt fra begyndelsen.