

Habakkuks Bog 2,2-4

Herren svarede mig:

»Skriv synet tydeligt på tavler,

så det er let at læse.

*For synet gælder først den fastsatte tid,
det vidner om enden, og det bedrager ikke.*

*Hvis det trækker ud, så vent,
for det kommer, det udebliver ikke.«*

*Se, den overmodige er uden retskaffenhed,
men den retfærdige skal leve i tro.*

Vi skal leve i tro og tillid til det, Gud siger, vil ske - også selvom det virker usandsynligt, at det vil ske. Gud siger, at det skal være tydeligt for folket. Guds ord skal vække håb i vores hjerter, det er noget, som vi kan holde fast i og blive ved med at håbe på, selv om det trækker ud, for det vil ikke udeblive. Vi skal bevare håbet, selvom det ikke sker nu, for det vil komme til at ske. I vers 4, fortæller Helligånden os, at vi som retfærdige skal leve i tro. Tro kan også oversættes med trofasthed, altså at vi skal leve i trofasthed. Vi skal være trofaste overfor Gud ved at holde fast i, at Hans Ord er sandhed og at de vil komme til at ske. Den overmodige, der i KJV er beskrevet som en sjæl, der ikke er ret eller som står fast. Med andre ord er den overmodige én, som ikke står fast på Guds ord, men er et menneske som vakler.

For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet. (Hebr. 10,36)

At leve i tro - altså at være trofast overfor Gud - kræver udholdenhed. Derfor skrev Paulus en bøn i Efeserbrevet, som handler om at blive styrket i vore indre menneske, for når vores indre menneske er styrket, vil vi kunne stå fast på Guds løfter - uanset hvor usandsynlige de måtte forekomme. Heldigvis styrker

Gud os, så vi kan være trofaste overfor Ham, at vi bevarer håbet og at vi er udholdende.

I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. (Jak. 1,3-4)

Derfor skal vi ikke sænke vore hoveder, når vi oplever, at vores tro bliver prøvet; men vide, at det er netop dette, som giver os den udholdenhed, der er en nødvendighed, for at vi vil komme til at se Guds løfter.